

1 i advent Joh 18:36-37
20061203 Helena Elisabeth

Under folkets jubel rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Hosiannaropen hördes vida omkring från en folkmassa som entusiastiskt brer ut sina mantlar på marken där Jesus rider fram. Han hyllas som om han vore en konung.

I dagens predikotext som är hämtad från en scen några dagar senare, när Jesus blivit fängslad och förts anklagad fram till Pontius Pilatus, så deklarerar Jesus: *Mitt rike hör inte till denna världen.*

Det hade Jesus redan tidigare tydligt markerat. Vid ett tillfälle när 5000 män hade samlats för att lyssna till honom, så blev predikan så lång att människorna hann bli hungriga. Det var då som Jesus gjorde det stora brödundret, när Jesus tog fem kornbröd och två fiskar, bad bordsbönen och sa till sina lärjungar att dela ut. När alla ätit sig mätta säger Jesus till lärjungarna att samla in det överblivna. Då fylldes 12 korgar. Entusiastiska säger folket: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Sen heter det: *Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig **för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.*** Joh 6:15 Jesus upplevde frestelsen att bli en stor konung i denna världen men han avvisade den. Likadant var det när han frestades i öknen av djävulen. Även då

avvisade han alla frestelser. Jesus hade inte kommit hit till världen som en vanlig konung. Kungar här på jorden har ett begränsat land att styra över. Deras regeringstid är också begränsade. Med Jesus är det helt annorlunda. Han säger: *mitt rike av annat slag.* Gång på gång heter det i Bibeln: ”Herren är konung för evigt” tex Ps 10:16 Det betyder att hans rike inte är begränsat av tid, men inte hellre av geografiska gränser.

Det sista Jesus säger innan han lämnar denna värld är: *Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.* Mt 28:18

Hans konungavälde omfattar både himlen och jorden. Detta var förutsagt redan i Jes 9:6 om honom som skulle komma:

*Ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.*

Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.”

Så får Jesus förklara för Pilatus att han är kung av annat slag. Jesus var sänd hit till världen för att vittna för sanningen. I Nya testamentet förekommer ordet sanningen, alétheia, flera gånger och uttrycker att Gud uppenbarar sig i Jesus för oss människor.

I Joh 1:17 står att *nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.*

Nåden och sanningen är attribut för Gud.

Jesus är sanningens konung. Han ska sända den helige Ande för att upplysa världen om hans konungsliga sanning om synd, rättfärdighet och dom.

Vi får falla ned inför honom och tillbe honom. Så blir advent en böne- och bottid. Vi får lära känna sanningen om oss själva, våra brister på rättfärdighet och vår synd ställer oss inför domen och vi får söka oss till evigheternas konung, som också är vår frälsare, den som ger oss en full förlåtelse från alla synder och ger oss en full gemenskap med vår himmelske Fader, som Guds älskade barn.

I dag får vi börja vårt nya kyrkoår som ett nådens år, där Jesus, Guds son, kommer till oss med ny nåd för varje dag.