

2 i advent Rom 15:4-7

Dagens tema Guds rike är nära.

Jag vill formulera ämnet för dagens predikan så här: Guds rike är oss nära genom Bibelns ord

Så undervisar Paulus i dagens episteltext och menar att *Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss*, Paulus hade verkligen ett förtroende till vad som står skrivet i Bibeln.

När han skriver till sin trosbroder Timoteus så uttrycker han det så här: *Kom ihåg att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.*

Visst kan det vara svårt för en bibelläsare att förstå allt som står där, men då får vi tillsammans med den lärde Luther lyfta på hatten och gå vidare. Det vill säga att vi inte ska fastna i vår bibelläsning om vi läser sådant som vi inte för tillfället kan förstå. Vissa bibelord kan vi ibland få förklaring över efter många många års bibelläsning.

Men rent allmänt så är bibelns ord en dyrbar skatt från Gud till oss människor.

1. Bibelns ord vill undervisa och vägleda oss.

När Jesus befallde sina lärjungar att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar, så beskriver han att det skulle gå till. Först skulle de döpa i Faderns, Sonens och den helige Andens namn, sen skulle de undervisa, lära dem att hålla allt vad han befallt.

I all undervisning så står alltid Jesus i fokus. Paulus själv säger till korinterna: *Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.* 1Kor 2:2

2. Bibelns ord vill styrka och trösta oss, så att vi inte ska tappa modet.

Paulus uttrycker det så här: *så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.*

Vår värld kännetecknas av att många har tappat framtidstro. Den globala uppvärmningen som hotar hela vår tillvaro, börskrisen som hotar världsekonomin, mm Mitt i denna hopplöshet så ger oss Bibelns ord tröst och hopp. Jesus säger: *Var inte rädd, Jag är den förste och den siste.* Upp 1:17 *Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket* Luk 12:32

Jesus är den bergfasta grunden som vi kristna får bygga vår tro på. Den grunden den håller även om både himmel och jord skulle förgås. Vi som Kristna får lyfta våra huvuden och se framåt, vi har verkligen ett framtidshopp som är oss givet genom Jesus Kristus.

3. Bibelns ord vill genom Kristus göra oss eniga och betrakta varandra som syskon

Det som förundrade människor när de såg den första kristna församlingen när den växte fram var just den kärlek som rådde bland de kristna. Man sa: se hur de älskar varandra. Bibeln ger oss gång på gång den maningen att vi ska älska varandra, precis som Kristus har älskat oss. Paulus uttrycker det med orden: *Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.*

Det innebär att vi som kristna ska bära på ett öppet sinnelag mot alla människor utan undantag, så att vi inte för någon människa är en stöttesten. Hos Jesus själv var det öppet för alla slags människor. Det gällde publikaner och syndare, rövaren som fanns korsfäst vid hans sida som bad om en omtanke från Jesus i sin nöd, men också barnen, som kanske stöjade och skrek. Vi läser att *folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de"*. Mark 10:13f

I en kristen församling har vi att lära oss att inte söka fel och brister i varandra, utan i stället att se Kristus i varandra. I Jesus Kristus skapas den gemenskap som kännetecknar Kristi församling här på jorden där allt är förlåtet, som det står: *Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.* 1 Joh 1:7

4. Bibelns ord vill lägga en lovsång i våra hjärtan, så att vi *med en mun prisar vår herre.*

I adventstid sjunger vi många lovsånger till vår Herre. I vårt Hosianna, Davids Son får vi delta med folket i Gamla och nya testamentet i lovprisningen av Herren.

Vi får vara glada för Jesus är mitt ibland oss. Denne Jesus som befriat och befriar oss från syndens tunga bördor.

Våra liv får vara fastspikade i hans händer. Även om vi skulle drabbas av förföljelse, förtal eller den grymmaste mobbing så står Jesus vid vår sida och kan viska in i våra öron: Var inte rädd, jag är den förste och den siste.

Tillsammans med alla trogna i himmelen och på jorden får vi lovprisa Herren att han är med oss alla dagar till tidens

slut. I himmelen där kommer lovsången till Jesus att brusa som de allra största vatten. Så mäktigt, så underbart. Låt oss i tro se framåt mot vårt levande hopp. Den tro som är kyrkans och vår, Och som vi bekänner: