

Nyårsdagen 4 Mos 6:22-27

Varje gudstjänst brukar avslutas med att prästen uttalar Herrens välsignelse.
Det har skett ända sedan Mose tid för ca 3400 år sedan.

Jag vet inte om du tänkt på att det är tre gånger, som ordet Herren återkommer i välsignelsen. Det syftar på den treenige guden: Fadern och Sonen och den helige Ande. Det var den treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande som skapade människan. **Gud** (en) sade: *Vi* ska göra människor till *vår* avbild, lika *oss*. (flera) I Mos 1:26 Det är i Faderns och Sonens och den helige Andes namn vi blir döpta in i en livslång gemenskap med Gud.
Det är i Faderns och Sonens och den helige Andes namn vi blir välsignade.

1. Herren välsignar dig och beskyddar dig.

Välsignelsen innehåller allt det goda som Gud gör med oss människor
Ordet välsigna är motsatsen till ordet förbanna. Det säger oss lite om ordets innebörd.
Direkt efter att Herren skapat människan, står det att
”Gud *välsignade* dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härskas över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden”. 1 Mos 1:28

Därefter har Herren låtit välsignelser strömma över mänskligheten med allt det goda som Herren har att ge.

Det sista lärjungarna såg av Herren Jesus när han lämnade dem och fördes till himmelen. var att han lyfte sina händer och *välsignade* dem. Lk. 24:50f
Kyrkan har fått uppgiften att föra vidare Herrens välsignelser.

Att få leva under Guds beskydd, ger trygghet dag som natt. Det heter:
”Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som *beskyddar* Israel.” Ps 121:4

Petrus skriver: ”Guds makt *beskyddar* er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.” 1Petr 1:5

Vi får anförtro oss själva och våra nära och kära under Guds beskydd, där han låter sin starka hand vila över oss. Där är vi trygga under Jesu Kristi blods beskydd.

2. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.

Gud har låtit sitt ansikte bli känt för oss människor när ”Ordet blev människa och bodde bland oss, och *vi såg hans härlighet*, en härlighet som den ende sonen får av sin fader,” som Johannes skriver (Jh 1:14).

Hebreerbrevets författare skriver om Jesus
”Han är *utstrålningen* av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högsta sida i höjden.” Hebr 1:5

När lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus på det heliga berget fick de vara med om något som dom aldrig skulle glömma för ”Där förvandlades han inför dem: hans *ansikte lyste* som solen, och hans kläder blev vita som ljuset”. Matt 17:2
Petrus kunde aldrig glömma denna upplevelse, han återberättar det i sitt brev andra brev. Johannes fick ännu en gång till uppleva hur ”hans *ansikte* var som solen när den lyser i sin kraft”. Upp 1:16 Det var när han var fängslad på fängelseön Patmos.

Det är Jesu ansikte som i välsignelsens ord lyser emot dig för att visa att det finns nåd utöver nåd för dig.

I bibeln omtalas ordet nåd inte mindre än 232 gånger. Den här världen är inte nådefull. Arnold Schwarzenegger har gång på gång nekat nådeansökningar från dödsdömda. Helt annorlunda är det med Jesus. När rövaren vid hans sida bad om nåden att Jesus skulle tänka på honom när han skulle komma till sitt rike, så svarar Jesus: ”Redan i dag ska du vara med mig i paradiset.” Lk 23:43

Psalmisten skriver: ”Herre, till himlen sträcker sig din *nåd*.” Ps 36:6
eller
”evigt varar hans *nåd*.” Ps 118:29
eller som i klagovisorna
”Herrens *nåd* tar inte slut.” Klag 3:22

När det gäller Guds nåd, så är den alltid en oförtjänt gåva som innehåller förlåtelse för alla felsteg som en människa någonsin kan göra. Det är en full frälsning som innehåller hoppet om ett evigt liv.
”Av *nåd* är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” Ef 2:8
Det är Guds present till oss var och en, helt gratis.

Bibelns allra sista ord ger oss denna hälsning:
”*Nåd* från herren Jesus åt alla.” Upp 22:21
Gud gör ingen skillnad på oss människor, han ger av sin nåd åt alla, utan undantag. Låt oss ta emot Guds gåva: Nåd från herren Jesus.

3. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

Petrus som förnekat Jesus tre gånger får uppleva hur Jesus vänder sig om och ser på honom. Lk 22:61
Där står han ansikte mot ansikte med den Herren som kunde ge honom förlåtelse för allt hans svek.
Det kristna hoppet är att en gång få stå Gud ansikte mot ansikte i en fullkomlig gemenskap med Gud. Då inget ska kunna skilja oss från vår Gud. Aposteln skriver
”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se *ansikte mot ansikte*.” 1 Kor 13:12

Herren ger dig sin fred eller frid i ditt hjärta och ditt sinne. Efter sin uppståndelse från de döda kommer Jesus till sina rädda lärjungar, de som hade gömt sig bakom låsta dörrar och säger: ”*Frid* åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren”. Joh 20:19-20

Grunden till friden är det Jesus gjort på korset, såren i hans händer och hans sida. Genom den helige Ande blir Herrens ansikte vänt till oss. Den helige ande förklarar Jesus för dig, vad Jesus gjort för din skull och att du får tro att du i dag får vara ett Guds barn.

Vi kan bekänna att

”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi *frid* med Gud genom vår herre Jesus Kristus.” Rom 5:1

Detta får vi äga i Guds välsignelse till oss.