

## Nyårsdagen Joh 2:23-25, Apg 10:42-43 Umeå stads kyrka 20080101

Ett nytt år har börjat i Jesu namn, som också är dagens tema.

Namnet Jesus hade redan ängeln nämnt både till Josef och Maria redan innan han blivit född. Ängeln sade: ”*Du ska ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder*”

När Jesus fötts, på den 8:e dagen så omskars han enligt judisk sed och man gav honom namnet Jesus.

När Jesus gjorde sina under, som en legitimation på att Gud verkade bland sitt folk, då heter det att ”*många kom till tro på hans namn*”

Så var det också för Johannes döparen, när han satt fångslad. Han ville få visshet, om att Jesus verkligen var den som skulle komma. Jesus svarade dem som blivit sända till honom: ”*Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blindas ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud.*” Matt 11:2f. Så kunde Johannes döparen komma till trons visshet.

I hela det gamla testamentets tid så hade Guds namn varit outtalbart. I de bibliska texterna fanns endast fyra konsonanter, JHVH, där Gudsnamnet var omnämnt, men det var strängt förbjudet att ens försöka att uttala dessa bokstäver, ja det var rent av förenat med dödsstraff. När man i de bibliska texterna mötte dessa fyra bokstäver, så sa man i stället det hebreiska ordet adonaj, som betyder HERREN.

När Gud blev människa i Jesus, så blev Gud och hans namn känt bland oss.

Kategoriskt sägs att *hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.* Apg 4:12

Namnet Jesus är otroligt viktigt,

- i det namnet ges frälsningen,
- i det namnet gjorde senare lärjungarna under.

Mannen som varit lam allt från sin födelse i hela 40 och som tiggde vid den sköna porten i Jerusalems tempel fick höra Petrus säga: *Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!*

I Jesu namn skedde undret och han som varit lam reser sig upp, jublande skuttar han omkring som en kalv som släpps ut ur ladugården på våren till sitt första grönbeta.

Det är ju ofattbart, ett helt liv hade han varit förlamad, så får han höra Petri befallning och utan sjukgymnastik eller träning så är hans ben stadiga. Ett ofattbart undret hade skett i Jesu namn.

- I Jesu namn gick apostlarna ledd av Guds ande ut i världen för att predika Guds evangelium.

När Petrus kom till Cesarea, så uppenbarade Gud för honom, att han inte skulle tveka att även predika för hedningarna. Där i Cesarea fanns en officer vid den italienska bataljonen, som hette Cornelius. Det berättas att han verkligen var en som ville älska Gud. En dag kom Herren till honom och får uppmaningen att kalla till sig Petrus. En Petrus som då var okänd för honom, men Gud gav honom ledtråden att han var att finna i Simon garvarens hus.

Petrus får också kallelsen av Gud att besöka Cornelius hem. Ingen av oss kan föreställa sig hur orimlig Guds kallelse

tedde sig för Petrus. I hans ögon var Cornelius och hans hem orent. Så orent att en jude aldrig skulle kunna tänka sig att gå in där, dels därför att han inte var jude, utan en hedning, dels därför att han arbetade för den romerska ockupationsmakten.

Herren överbevisade Petrus att Gud är gränslös, evangelium måste predikas för alla människor. Ingen, ingen människa över huvud taget står utanför Guds möjlighet att få bli ett Guds barn.

Det är något som också vi behöver bli påmindna om gång på gång. Evangeliet gäller alla!! Jesus sa uttryckligen: Gå ut och gör ALLA folk till lärjungar.

Kristi kyrka får aldrig någonsin bli så inskränkt, så att någon inte ska känna sig välkommen.

Här är den plats där Gud sträcker ut en helöppen famn till alla, utan några som helst undantag.

Så kom Petrus till Cornelius hem, som var fyllt av släktingar och vänner.

Ledd av den helige Ande förkunnade Petrus ett tydligt budskap om Herren Jesus Kristus, där predikans centrum var hur Jesu gjorde väl och botade alla och han förkunnade att *honom, Jesus hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen.*

Detta är det centrala i vår kristna tro: att Jesu dog på korset för alla våra synder och att Jesus vunnit en segerrik uppståndelse över döden.

Det var på den uppståndne Jesu Kristi uppdrag som lärjungarna sändes ut för att förkunna Guds evangelium. Redan Jesaja hade förkunnat om Herrens tjänare Jesus Kristus och vad hans död på korset skulle innebära. *Han blev pinad för våra brott,*

*sargad för våra synder,  
han tuktades för att vi skulle  
helas, hans sår gav oss bot. Jes 53:5*

Nu står Petrus där och förkunnar *att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.*

Lägg märke till att förlåtelsens evangelium gäller för alla och att förlåtelsen är en gåva, helt och hållet gratis från Guds sida och slutligen att förlåtelsen ges genom Jesu Kristi namn

Vi får ta detta till oss, att det var våra, dina och mina synder han bar upp på korset, för att vi skulle få frid.

Resultatet av hans predikan var att alla som hörde honom blev berörda av helig ande, de fick ta emot dopets gåva. Ett nytt liv började för Cornelius och hela hans hem: Ett liv i tro på Jesus.

Inför detta nya år får vi be

- om Guds Andes ledning över vår församling.
- Att namnet Jesus ska få bli förkunnat till väckelse så att namnet Jesus blir en dyrbar skatt för många människor,
- att vår kyrka ska präglas av en sådan omsorg och kärlek, att ingen ska behöva känna sig utanför

I Jesu Kristi namn lämnar vi detta nya år i Guds omsorg om oss.

