

Sepuagesima Matt 20:1-16

12/2 2006 i Västerslätt

Med himmelriket är det så börjar många av Jesu liknelser. I den här liknelsen så används bilden av himmelriket som en vingård.

Jordägaren det är inte mindre än vår Herre och Gud.

Vi läste i texten hur jordägaren är ute och söker arbetare till sin vingård, han gick till torget som var den vanliga platsen dit arbetsökande sökte sig.

De människor som jordägaren mötte där på torget var behövda i arbetet på vingården.

Så är det också idag. Vi människor är behövda av vår Gud i hans kyrka och församling.

Gud inbjuder oss att ställa oss till hans förfogande vid livets morgon, vid tredje, sjätte, nionde och elfte timmen.

Det är alltså en inbjudan till alla åldrar

De som är barn och ungdomar

De som befinner sig i livets middagstid, medelåldern

De som står vid levnadens slut

Vi läser i Bibeln om många exempel på hur människor var behövda av Jesus.

En liten pojke fick stå till tjänst med det han hade, när det stora bespisningsundret ägde rum: Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar.

Jesus tar dessa bröd och fiskar, välsignar dem och det räcker till 5000 och dessutom när resterna samlades ihop så blev det 12 korgar som var alldeles fulla. Jh 6

Mitt i livets verksamhet säger Jesus till Petrus och Andreas som höll på att skölja sina nät: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”,

Den botfärdige rövaren på korset som inte hade så mycket kvar av livet har för människor i alla tider fått vara ett vittnesbörd om att det aldrig är för sent att vända om till Jesus.

Kom och arbeta i min vingård.

Arbetet i Herrens vingård är anpassat efter var och ens olika förmågor. Arbetet kan vara tungt. Solens hetta kan vara plågsam. Ett av vinträden i denna vingård är du själv. Du som planterades i vingården vid ditt dop.

Har du burit någon skörd? Vad blev det av ditt kristna liv?

Bär du torra grenar?

Du som håller på med trädgårdsarbete vet att det är nödvändigt att ta fram sekatorn när dom torra grenarna uppträder och klippa bort det torra.

Se på de andra vinträden, som står närmast dig. Din egen familj, arbetskamraterna, dom som är dina grannar. Använd tre redskap. Vänlighet och kärlek i stället för bitterhet. Förlåtelse i stället för hat. Skapa enhet i stället för osämja. Dessa redskap: Vänlighet, kärlek, förlåtelse och enhetsskapande är de bästa redskapen i vården av andra människor och när de används sker till en stor seger i Guds rike.

En del reagerar på att lönen som delas ut är orättvis, när den som slitit och släpat en hel dag får samma lön som de som arbetat en mindre del av arbetsdagen. Alla fick de var sin denar.

Lönen ges inte efter måttet av vad du presterat, eller vad du förtjänat, utan efter måttet av Guds nåd. Redan det att få arbeta i vingården, att vi är behövda, efterfrågade, att vi alla duger är en Guds nåd.

Den nådelön Gud ger är den himmelska denaren, som alla får: Det eviga livet i Kristus, gemenskapen med alla de heliga.

En ung människa som har beslutat att följa Jesus är otroligt privilegierad genom att bli bevarad från mycket ont som kan drabba människor här i världen. Hon har funnit en Herre som följer sig genom livet och som ger livet en mening.

En medelålders som finner skatten Jesus har gjort en storvinst och kan med sitt liv ännu få vara till stor välsignelse.

En gammal som i elfte timmen greppar Jesu hand, som en sista hjälp i livet, får erfara det stöd som hjälper ända in i himmelriket. Det håller att tro på Jesus.