

Pingstdagen Joh 14:25-29
Helena Elisabeth 20060604

Jag har märkt att många människor lätt kan förstå vem Gud Fadern är, han som skapat allt det sköna. Varje vår står vi förundrade inför skapelsens under och vårt inre sjunger: O store Gud när jag din värld beskådar, eller Härlig är jorden.

Det går också bra att ta till sig de bibliska berättelserna om Herren Jesus Kristus och alla de under som Jesus gjort eller den undervisning som Jesus lämnat efter sig.

Men jag har upptäckt alltmer att när den Helige Ande kommer på tal, så är det betydligt svårare för de flesta människor.

Jag har fått uppmaningen från många att undervisa mera om den Helige Ande.

Men vi kan låta Jesus undervisa oss utifrån dagens text.

Där kallar Jesus den helige Ande för ”Hjälparen”.

I ett senare kapitel förklarar Jesus lite närmare om vad han lägger in i begreppet Hjälparen: *När Hjälparen kommer, ..., då skall han vittna om mig.* Joh 15:26

Hjälparen, den helige Ande vittnar om Jesus och hjälper oss att tro på honom. Så var det på den första pingstdagen, när den helige Ande uppfyllde lärjungarna så talade de om Jesus, vad han gjort för oss människor, hans lidande, död, uppståndelse och himmelfärd. Det spelade ingen roll varifrån de kom. Förundrade sa människor som var tillresta till Jerusalem: *Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter,*

vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk. Apg 2:9-11

Lärjungarna blev förstådda när de framförde budskapet om Jesus. Den språkförbistring som skedde vid Babels torn blev bruten i och med pingstens under. Många har fått uppleva samma sak in i vår egen tid.

En stark upplevelse hade jag våren 1975 då jag fått uppgiften att i Koskullskulle göra ett pionjärbete från kyrkans sida. Målet var att starta upp en gudstjänstverksamhet där. Min strategi var att börja med att gå från dörr till dörr och skapa kontakt med människor. Jag märkte snart att det var viktigt att alltför snabbt avslöja att jag var präst om jag inte ville få en dörr igenslängd framför näsan på mig. Jag valde därför att låta halsduken skymma prästkragen för att efterhand bli alltmer synlig. Då gick det bättre. På en dörr som jag ringde på stod ett finskt namn. När kvinnan öppnade dörren hörde jag hur hon började tacka Herren högt och ljudligt på finska i trappuppgången. Det förklarades senare att denna kvinna aldrig brukade öppna dörren om hon inte visste att hon väntade besök. Hon beskrev senare att hon i mötet med mig hade upplevt en sådan inre glädje över att få möta en kristen. Med detta möte öppnades den första möjligheten att ha gudstjänster i Koskullskulle, för hon öppnade sitt hem för gudstjänster, folk tog med sig stolar och vi trängdes i hennes hem. Gudstjänsterna blev tolkade till finska Språkbarriärerna blev brutna, tillsammans kunde vi finna gemenskapen kring Jesus Kristus.

Vidare säger Jesus att den helige Ande ”*skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.*”

Efter Jesu uppståndelse så står det gång på gång att lärjungarna kom ihåg vad Jesus hade sagt.

Jag har upplevt åtskilliga gånger hur människor som på livets afton tappat det mesta av sina minnesfunktioner, så har ändå Guds ord varit levande för dem. Jag har kunnat inleda ett bibelcitrat och plötsligt läser de med.

Vidare säger Jesus: *Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.*

När Jesus vandrade bland människor så sa han ofta till oroliga människor: *Gå i frid.* eller *frid vare med er*, Jesus är vår frid. Han har skapat frid med Gud.

De kristna får hälsa varandra med Guds frid. Det var också en hälsning som förekom redan i den första kristna församlingen, man kunde säga: *Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.*

Paulus skriver i Rom 5:1

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Därför kan Jesus säga: *Känn ingen oro och tappa inte modet.*

En kristen får äga en grundtrygghet här i världen, som bara Jesus kan ge. Visst var det en gammal sång vi sjöng för barnen: Med Jesus i båten är jag trygg mitt i stormen.

Vad som än händer här i världen så får vi känna tryggheten hos Jesus.

Kring Paulus stormade det många gånger, men han kunde trösta de kristna i Rom (8:38-39) och säga att *varken död eller*

liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Så påminner Jesus om att *jag går bort och kommer till er igen.*

Tiden mellan det att Jesus for upp till himmelen till dess att han kommer åter brukar kallas Andens tid eller kyrkans tid.

Under denna tid så verkar den helige Ande i Kristi kyrka här på jorden. Som kyrka behöver vi den helige Ande. Vi får be om den helige Ande: Kom helige Ande, Veni sancte spiritus.

Andens arbetsredskap är bibelns ord, bönen, församlingens gemenskap och nattvarden. Syftet är att människor ska komma till tro och leva i tro på Jesus. Ständigt visar den helige Ande på Jesus och vad han gjort för oss. I dag när vi firar den heliga nattvarden så får vi där ta emot Herren Jesus i Kristi kropp och hans utgjutna blod.

Som kristna ser vi i glädje fram emot den stora nattvarden i himmelen, vi längtar och ber att den dagen snart ska komma.

Anden och bruden säger: ”Kom!”. Upp 22:17

Kom Herre Jesus kom.