

8 e tref Matt 7:13-14
Umeå stads kyrka 20080713

Jesus inbjuder oss i dag: *Gå in genom den trånga porten.* Porten som leder till himmelen. Visst är porten trång och vägen smal som leder till livet. Porten är så trång att Jesus säger om de rika: *jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike* Matt 19:25

När lärjungarna hörde Jesu stränga ord blev förskräckta och frågade sig med rätta, vem kan då bli räddad? Jesus svarar: *"För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."*

Här har vi hemligheten med att vara kristen. Gud har gjort det omöjliga möjligt för oss genom Jesus Kristus.

Jesus är den som öppnat himmelens port för oss människor, precis som vi sjunger i sången *Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in, genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.* Men porten är så trång, så att om en människa överhuvudtaget ska kunna komma genom den trånga porten, så är det nödvändigt för oss att lägga av oss alla synder som vi människor har i vår kappsäck. Gud vill inte att vi människor ska behöva dras med denna tunga kappsäck i himmelen. Nej den får vi lämna av oss vid porten. Det kan vara det dåliga samvetet över onda tankar som vi burit på, ord som

aldrig skulle ha varit sagda, sådant vi genom ögonen eller öronen släppt in i oss, sådant som är ont, otro och vrede osv

Jesus manar oss nu att gå in genom den trånga porten, det sker genom att vi bekänner det som är fel och är villiga att gå på den väg som Jesus utstakat. Han som sa *Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.* Det är den smala väg som leder till livet. Det är den väg som Guds befriade får vandra. I den första kristna församlingen kallades de kristna just för "Vägen" de som vandrade på Kristusvägen. Det är en *väg som är överlägsen alla andra.* 1 Kor 12:31

En kristen vandrar på Kristusvägen med ett tydligt mål i sikte och det är Guds himmel.

En Kristen vandrar i Jesu efterföljd. På vägen kan hon likt Jesus bli hånad och bespottad. Hon kan bli förtalad. Hon kan bli utfrusen och få lida förföljelse, många har till och med fått lida martyrdöden i Jesu efterföljd. Det är som det stod på gamla bonader: Korset först, Kronan sedan. Här kan vi få lida, men i evigheten kommer vi att få bära segerkronan.

Hur än vandringen tillsammans med Jesus går, så är det under lovsång och glädje. Hon vet sig vara älskad av Jesus, hon vet att Jesus förlåtit och förlåter henne alla hennes synder. Vid Jesu hjärta får en kristen uppleva själens vila, hon får äga Guds frid.

Dessvärre är det få som väljer att gå denna underbara väg som är Jesusvägen.

Det finns även en annan väg som Jesus beskriver med orden: *Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.* Den vida porten är öppen för alla åsikter, där allt tolereras. Det är som redan Jesaja skrev *att var och en ville vandra sin egen väg.* Där människor stressar fram på livets motorväg. Där finns ingen vila. Paulus har i Galaterbrevet beskrivit hur människor på den breda vägen kan leva, det kan vara *otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar.* Visst är det mycket av sådant som präglar vår tid, när kvinnor och även män för den delen kan bli utsatta för våldtäkt. Där människor lever i ovänskap. Dagligen påminns vi människor i nyhetssändningar om våldets verklighet. Vi konfronteras av ondskan så ofta att vi nästan inte orkar bry oss. Många barn får uppleva ett helvete hemma, när föräldrar ägnar sig åt droger av olika slag och våldet flödar. Inte undra på att många människors liv kraschar på livets motorväg.

Det är svårt att förstå att människor vill vandra denna breda väg som leder till fördärvet för dem själva. Det smärtar vår Herre Jesus Kristus som vill att alla människor ska bli frälsta.

Jesus har ju kommit hit till världen för att frälsa det som var förlorat.

Det finns ingen syndare som är så stor att inte Jesus förmår att rädda henne undan fördärvet, men det finns inte hellre någon så liten syndare att det inte är nödvändigt för henne att överlåta sitt liv i Jesu händer. Hon får beskåda dessa händer som fästs vid det mellersta korset för att bära alla hennes fel och brister. Där vid Jesu sår får hon en full blodsgemenskap med vår Herre.

Att bli räddad är så enkelt. Jesus säger:

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Joh 5:24

Den andliga klarsynen ställer Jesus i centrum för oss. Igenom Jesus är porten öppen för oss till det liv som aldrig dör.

Jesus är vårt enda hopp, honom som vi får sätta all vår tro och lit till.