

18 e tref Joh 7:14-18  
Västerslättskyrkan 20061015

Det var lövhyddohögtid. En högtid som ägde rum i månadsskiftet september/oktober under sju dagar. Under denna högtid skulle israeliterna bo i lövhyddor, som skulle påminna om hur de under ökenvandringen, efter uttåget ur Egypten bodde i enkla hyddor. Men det var också den stora skördefesten på hösten, då man gladdes över det nya vinet. Mitt under denna högtid gick Jesus upp till templet och undervisade i Guds ord. Han sade: *Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.* Jesus är den av Gud utsände, till att förkunna ordet från Gud. Jesus var ivrig och angelägen om att få sprida evangeliet, det glada budskapet. Han gick från by till by, från stad till stad under de tre år som han verkade. Vid ett tillfälle säger Jesus *”Jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd.”* Luk 4:43 När Jesus förkunnar det glada budskapet, så visar han att i honom har de gammaltestamentliga löften blivit fullbordade. Han är tydlig med att säga, att han har kommit hit till världen för att frälsa syndare. I sin bergspredikan visar han att vi alla, utan undantag, är syndare och behöver Guds förlåtelse. När han möter skuldtyngda människor, så låter han

dem komma till sig, de får berätta för honom hur de har det och han säger till dem: *”Dina synder är dig förlåtna”* eller, som han sa i andra sammanhang: *”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”*

Helt berättigat frågade sig judarna: *Vem kan förlåta synder utom Gud?* Mark 2:7 När Jesus förlåter syndare, så gör han tydliga anspråk på att han talar Guds ord, som är fyllda med Ande och liv. Likaså att hans ord är fyllda av sanning. Ni kommer ihåg Jesusorden: *”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”* Joh 14:6 Syftet med Jesu undervisning är att vi människor ska få del i frälsningen, att alla människor ska kunna nås av en full gemenskap med Gud.

Frälsningens möjlighet var inte isolerat till den tid då Jesus vandrade här på jorden. Därför valde Jesus ut sina apostlar, som fick uppdraget att föra vidare Jesu ord. Efter Jesu uppståndelse säger Jesus till sina lärjungar: *Som Fadern har sänt mig sänder jag er.* Joh 20:21 Det innebär att kyrkans uppgift är att fortsätta Jesus verksamhet. Jesu undervisning av det glada budskapet får aldrig någonsin tystna. De första lärjungarna började omedelbart, efter det att de fått ta emot hjälparen den helige Ande, att förkunna

evangeliet.

När förföljelsetiderna började, så spriddes de kristna ut över den då kända världen. De blygdes inte för sin tro, utan vittnade överallt om den skatt de funnit. Så gick evangeliet vidare från tro till tro.

Man påminde varandra om vikten av att vara ett Jesu vittnen. När Paulus t ex skriver till Timoteus manar han: *Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt och med ständig undervisning* 2 Tim 4:1-2

För att vi människor ska kunna komma till tro, så behöver vi få lyssna till predikan som är grundad i Guds ord. En tydlig predikan som är fokuserad på Jesus.

För att lyssna i tro behöver vi Guds helige Ande som gör ordet levande för oss. Så var det för Lydia i episteltexten. Vi hörde orden: *När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade.*

Må Gud öppna ditt hjärta så att budskapet om Jesus Kristus ska kunna få fylla hela ditt inre med salighet och jubel över att du idag kan få tro att du får vara förlåten och försonad och att du genom Jesus är ett Guds älskade barn.