

Den helige Mikael's dag Upp 12:7-12  
Västerslättskyrkan 20061001

I dag på den helige Mikael's dag är huvudtexten från Upp 12. Namnet Mikael betyder "Vem är såsom Gud", Han tillhör en av de sju ärkeänglarna.

Bibeln berättar inte så mycket om dessa ärkeänglar mera än att de stod nära vår Gud. Förutom den helige Mikael så känner vi till ängeln Gabriel, som förkunnade för Josef och Maria om Jesusbarnets födelse. En liten glimt av den helige Mikael's verk framgår av texten.

*Och det blev en strid i himlen:*

*Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken.*

*Och draken och hans änglar stred,*

*men han övermannades*

*och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.*

Det handlar om en kamp mellan det onda och det goda.

Det ondas existens blir vi åter och åter påmindas om. Jag läste en rubrik häromdagen i Aftonbladet: Yvonne, 33, gjorde slut med sin sambo – då hällde han bensin över henne och 1-åriga sonen och tände på. Så visas bilderna på henne före och efter detta grymma dåd, där hela hennes ansikte bar på allvarliga brännskador. Inte mindre än 64% av hennes kropp var brännskadad. Det går inte att slå på TV:n eller läsa en dagstidning så blir vi påmindas om det ondas existens.

Det onda kallas här vid sitt rätta namn

*Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas*

*Djävul och Satan, han som förför hela världen,*

Första gången som det onda omtalas i Bibeln är redan strax efter skapelsen då den onde förklädd till en orm kommer till de första människorna och låter sina frestelser att bryta mot Guds goda vilja, han förledde dem till synd.

Djävulen eller diabolos betyder baktalaren. Djävulen kan vara så insmickrande mot oss människor, men inför Gud så har han alltid kommit med sina anklagelser mot Guds barn.

Satan betyder motståndaren. Ibland kallas också den onde för den falske profeten.

Den ondes verksamhet går ut på att förföra mänskligheten.

När den onde kommer till oss människor för att lura in oss i det onda, så säger han inte, här kommer jag som är djävulen för att lura dej. Nej den onde, vår själafiende kommer som Jesus säger: *förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar* Matt 7:15 Den ondes verksamhet är att skada.

Det sägs här i texten att den onde inte längre har någon plats i himmelen

*han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.*

Det hade också Jesus sett, vi hörde det i evangeliet, när Jesus sade: "Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt."

Så berättar Johannes vidare:

*Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde.*

Det är segrans proklamation.

**Frälsningen eller räddningen från det onda finns hos Gud.**

Den Gud som vill att alla människor ska bli frälsta.

Det är endast Herren vår Gud som förmår att frälsa oss.

*Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.* Apg 4:12

Det är många som gör anspråk på att äga sanningen. Många i vår tid vill sälja sina läror till oss människor.

Jesus själv är väldigt tydlig i denna fråga. Han säger: *Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6*

Jesus gör anspråk på att vara den enda vägen till frälsning.

### **Hos Gud finns kraften.**

Det grekiska ordet för kraft är dynamis, varifrån vi fått ordet dynamit. Dynamit kan ge en kraftig laddning men sen det exploderat sen är det slut. Helt annorlunda är det med Guds kraft. Så här står det:

*Evangeliet. Det är en **Guds kraft** som räddar var och en som tror. Rom 1:16*

*Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en **Guds kraft**. 1 Kor 1:18*

*Vi får nu hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda **kraft**. Ef 6:10*

**Riket finns hos Gud.** Förra söndagen fick vi höra hur Jesus uppmanade oss: *Sök först hans rike* Matt 6:33 Guds rike som är ett evigt rike och ett rike som vi som kristna har möjlighet att få vara med i och vara himmelrikets medborgare genom det heliga dopet.

**Makten finns hos hans smorde.** Det handlar om Jesus. Den smorde heter på grekiska Kristus, och ordet Messias kommer från den hebreiska motsvarigheten. Det var kungar som blev smorda för sin uppgift. Jesus är evigheternas konung i ett evigt rike. Det är som Jesus sa *Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.* Matt 28:18

Hör triumforden:

*Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.*

Anklagelserna har tystnat inför Gud. Nu vet vi att på Faderns högra sida sitter vår Herre Jesus. Han manar där gott för oss, han är vår försvarare.

Segern skedde på Golgata när Jesus dog för hela mänskligheten. Jesus som har många namn, kallas bland annat för Guds lamm. Johannes döparen pekade på Jesus och sa: *Där är Guds lamm som tar bort världens synd.* Joh 1:29

Under gamla testamentets tid var det lammets blod som räddade israeliterna, när dödens ängel gick fram över Egyptens land den första påsken. Varje familj tog då ett lamm, slaktade det och strök lammets blod på dörrposterna till sina hem, Det var lammets blod som var deras räddning.

Segern över allt det onda finns i Jesu blod. Därför heter det: *De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.*

Den stora skaran som ingen kan räkna, som får komma till himmelen, om dem heter det ”*Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.*”

Bland de första kristna som levde i förföljelsetider innebar bekännelsen till Jesus en direkt livsfara. Men nog har det varit så i alla tider, att vill tro på Jesus får sina gliringar. Jag är alldeles övertygad om att vara ung och kristen i en svensk skola idag, så nog kan det kännas på, inte bara en gång, utan ofta. Men i den svåra stunden, då finns Gud alltid nära. Stefanos kunde mitt under det att stenarna haglade över honom se himmelen öppen, han såg till och med Jesus. Det kan sägas om alla dem: *De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.*

Så avslutas texten i jubel och lovsång:

*Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.*

Även du får vara med i jubelsången till Herren.

Du får glädja dig över att Jesus vunnit segern och att ditt namn är upptecknat i himmelen. I trosvisshet får du i en värld där

ondskan tränger på från alla håll, hålla dig tätt vid Jesus, han som är segraren och frälsaren.