

2 i Påsktiden Joh 21:15-19  
Umeå stads kyrka 2010

På påskdagen fick vi höra att Jesu visade sig först av allt för några kvinnor som uppstånden och levande efter att ha avlidit tre dagar tidigare på långfredagen.

Samma dag kom Jesus till sina lärjungar för första gången, när de av rädsla hade samlats i en sal på övervåningen i ett hus i Jerusalem. Plötsligt står Jesus där, trots att de hade låst alla dörrar och säger: Frid åt er alla. Han visar dem sina händer, som bar på såren efter spikarna. Lärjungarna blir glada när de ser Herren.

Grunden för friden var just detta att Jesus lidit och dött på korset och att han uppstått från de döda. Detta är också det centrala i vår kristna tro.

Tomas var vid detta tillfälle inte med, och han tvivlade på att det verkligen kunde vara sant att Jesus hade uppstått från de döda och han säger att *"Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."*

En vecka senare, som i dag, så kom Jesus åter till sina lärjungar för andra gången. Nu var Tomas med och Jesus ägnar sig särskilt åt Tomas och säger åt honom: *"Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla*

*inte, utan tro!"* Då svarade Tomas: *"Min Herre och min Gud."*

I dagens text, som är det tredje tillfället som Jesus visar sig för sina lärjungar, då hade lärjungarna begett sig ut för att fiska. En hel natt hade de jobbat utan att få någon enda liten fisk. När de återvänder mot stranden och det är cirka 100 meter kvar tills de nått stranden, så står Jesus där och frågar: Mina barn, har ni ingen fisk? Och så säger han till dem att kasta ut näten på andra sidan båten och plötsligt fylls näten med så mycket fisk, att de inte orkade ta upp den i båten, utan fick lov att dra näten efter sig. Johannes sa då till Petrus: Det är Herren. Petrus blev då ivrig och kastar sig i vattnet för att möta sin mästare. Där vid stranden hade Jesus förberett en måltid för sina lärjungar med nybakat bröd och stekt fisk.

Efter måltiden ägnar sig Jesus särskilt åt Petrus, han som tre gånger förnekat sin mästare.

Petrus ställs inför den inträngande frågan: *"Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?"* Simon svarade: *"Ja, herre, du vet att jag har dig kär."* Jesus sade: *"För mina lamm på bete."* När Jesus tidigare hade sagt att alla lärjungarna skulle överge honom, då hade Petrus sagt: *"Även om alla andra kommer på fall, så skall inte jag göra det!"* Jesus sade: *"Sannerligen, redan i natt,*

*innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger ha förnekat mig." Men Petrus försäkrade: "Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig."*

Nu ställs Petrus inför frågan, om han älskar honom mer än de andra gör? Petrus får bekänna att Jesus är Herren som vet allt, också hans misslyckanden. Petrus får uppdraget att föra Jesu lamm på bete. Jesus talar i en liknelse, som kan åsyfta på att Petrus skulle vara en ledare för de små här i världen.

*Jesus frågade honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "Var en herde för mina får."*

På denna fråga svarar Petrus återigen att Jesus vet allt om honom och för andra gången får han säga att han har Jesus kär. Jesu uppdrag denna gång är att vara en herde för mina får. Den här gången talas det inte bara om lammen utan också om fåren, alltså de vuxna, som kommit en bit på trons väg.

Med andra ord så fick Petrus uppdraget att vara en ledare för både stora och små.

Och han frågade honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" *Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet*

*allt; du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete.*

Tre gånger hade Petrus förnekat sin mästare Jesus Kristus, tre gånger fick han här betyga att han hade Jesus kär. Trots att Petrus förnekat sin mästare och övergivit honom, så visar Jesus sitt förtroende mot honom och ger honom uppdraget att vara en ledare för Guds församling.

Slutligen säger Jesus till Petrus att vara en efterföljare, även när han skulle drabbas av lidandet.

Vi vet att Petrus fick lida martyrdöden i Rom under kejsar Neros förföljelsetid som började cirka år 64. Petrus liksom alla andra som då fick lida martyrdöden ställdes inför valet att bekänna eller förneka sin tro på Jesus. Petrus valde att stå fast i sin bekännelse och det sägs att han blev korsfäst med huvudet nedåt.

Påskens vittnen, kvinnorna, lärjungarna och som Paulus vittnar om att Jesus vid ett tillfälle visat sig för över 500 män, alla stod fasta i sin övertygelse att det verkligen var sant att Jesus var uppstånden.

Vad säger den här texten till oss i dag För det första att Jesus är uppstånden och att han visade sig som uppstånden för många vid flera tillfällen.

För det andra att Jesus kallar oss till efterföljelse och att han har gett oss ett uppdrag att vara rädd om Guds kyrka och församling, både de stora och de små.

För det tredje vill han få oss att bekänna att Jesus är vår Herre och även att bekänna vårt behov av honom som den som upprättar, helar och förnyar.