

## **Juldagen Matt 1:18-25** **Helena Elisabeth 20101225**

Vi har nyss lyssnat till Lukasevangeliets berättelse om hur Maria hade upplevt händelserna kring Jesu födelse. Nu ska vi höra Matteus berätta hur Josef upplevde hur det gick till när Jesus föddes. Texten är från Matt 1:18-25

Inte blev det lätt för Josef när han fick rätt på att den kvinna som han var trolovad med väntade barn. Han visste ju, att det omöjligt kunde vara han som var barnets far. Visserligen försökte Maria att berätta sina upplevelser av änglabesöket, där Herrens ängel gav henne uppgiften att bli Guds sons moder och att Herrens ängel förklarar för henne att hon skulle bli havande genom Helig Ande.

Nog kan vi mänskligt sett förstå att Josef tvekade att tro på henne, hur mycket han än älskade sin Maria. Han ville inte sätta dit Maria genom att anklaga henne för äktenskapsbrott, för då hade hon råkat illa ut, man hade fört henne utanför stadsporten och låtit stena henne till döds. Nej han planerade i stället att i smyg skilja sig ifrån henne. Det skulle rädda ansiktet för både honom och Maria. På den tiden var det enkelt, det var bara att skriva ett skiljebrev, som bevittnades av två personer, så var allt fixat och klart.

Så kom natten som ändrade alla hans planer, i en dröm kom Herrens ängel till honom med budskapet: "*Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.*"

Josef får klart besked. Barnet har kommit till genom Helig Ande. Han får också beskedet, att han skulle ge barnet namnet Jesus. Det hebreiska namnet Jesus betyder "Herren frälsar" och ängeln ger också den förklaringen till namnet Jesus, *ty han skall frälsa sitt folk från deras synder*. Därmed är Jesu uppgift för hela mänskligheten klargjord redan innan han föddes till vår jord. I julsångerna lovsjunger vi Jesus just som frälsaren. Själv är Jesus väldigt tydlig på den punkten när han säger att *ingen kan komma till Fadern utom genom mig*. I den första kristna förkunnelsen var det också en av centralpunkterna: *Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss*. (Apg 4:12) I all kristen mission både ute och hemma måste det tydliga budskapet om Jesus som frälsaren stå i centrum, för att människor ska kunna komma till en levande tro. Den frälsning som Jesus erbjuder oss är först och främst från våra synder. Josef hade anledning att vända sig till Maria och be henne om förlåtelse för att han haft så onda tankar att han velat skilja sig från henne. Det kan hända att han också sagt hårda ord till Maria som han haft anledning att falla henne om halsen och be om förlåtelse för. Men han behövde liksom vi alla även be Gud om förlåtelse och Jesus är den som förlåter oss helt från våra synder.

Matteus evangelium hänvisar gång på gång till gamla testamentet och vill visa på att allt det som hände kring Jesus redan var förutsagt. Så gör Matteus även här han lyfter fram profetian från Jes 7:14 som han citerar: *Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss)*.

Så bekänner vi ju också i vår trosbekännelse att *vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria.*

När Jesaja ser frälsningsundret som Gud skulle ge, så skulle det vara ett tecken för alla tider, att en jungfru skulle bli havande och föda en son, alltså helt utan mans medverkan. Detta har skett bara vid ett enda tillfälle i hela den mänskliga historien. När Jesaja ser den egenskap som skulle ligga i denna son, så ryms det i Immanuelnamnet, Gud med oss. Det är exakt detta som Jesus gjort för oss människor. Genom Jesus och bara genom honom finns möjligheten att finna gemenskapen med Gud.

Så tog även Josef sitt ansvar för Jesu uppväxt. Men det kom att bli allmänt känt att Jesus inte var Josefs son. Vi kan läsa om hur Jesu fiender senare pikade Jesus med att säga: *"Vi är inga oäkta barn. Vi har Gud till fader och ingen annan."* Jesus svarade: *"Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig."* Joh 8:41-42

Många barn här i världen får uppleva att den pappa som de har inte är deras egen. Åtminstone förr kunde sådana barn bli trakasserade under hela sitt liv och inom ett sådant barn kan det skapa stora identitetsproblem. I TV-programmet Dr Phil händer det ganska ofta att människor vänder sig till honom med sin stora livsfråga: "Vem är min far".

Människor med en sådan uppväxt kan tänka på Jesus, som delat hennes erfarenheter. Att Jesus föddes under sådana förhållanden har kunnat hjälpa många som

hamnat i den situationen. Själv tror jag att det faktum att Gud blev människa i ett barns gestalt och har gått igenom livets alla skeden säger oss att Jesus är den som kan hjälpa oss människor.

Denna juldag fröjdas vi i våra hjärtan över att Jesus, Guds Son är född till vår jord.

Vi får stå inför stallet i Betlehem, uppleva den himmelska lovsången: *Ära åt Gud i höjden och frid åt dem han har utvalt.*

Vi får skåda Betlehemsstjärnan med dess klara sken, som visar på att *i dag har en frälsare fötts åt oss, Han är Messias, Herren.*

I dag får vi med alla kristtrogna över hela vår värld bekänna vår tro till den Gud som kommit till oss i barnets gestalt som vår och hela världens frälsare.