

3 e Trett 2 Kon 5:1-4, 9-15 Joh 4:46-54 Västerslättkyrkan 20110123

I dag handlar texterna om tron.

Både den gamla testamentliga texten och evangeliet talar om att tro utan att se.

Naman hade drabbats av spetälska. Av sin tjänsteflicka blev han tipsad på att vända sig till gudsmannen Elisha för att få hjälp. När han kommer fram till Elishas hus får han inte ens träffa Elisha, utan får en hälsning genom en av Elishas tjänare att fara till Jordan och bada sju gånger i floden och på det sättet skulle han bli frisk.

För Namans del blev det inte som han tänkt sig, han hade förväntat sig att Elisha skulle komma ut. Lägga sina händer över spetälskan och be till Gud. Hans första reaktion var att han blev arg över att han inte ens fick träffa Elisha. Övertalad av sina följeslagare beger han sig ändå till Jordan och doppar sig sju gånger i vattnet. Så sker undret. Glad återvänder sedan han till Elisha för att tacka.

Berättelsen om mannen i kunglig tjänst som hade en son som var väldigt sjuk, han hade uppenbarligen hört ryktena om denne Jesus som botade alla slags sjukdomar. Han färdades de ca tre milen från Kaparnaum till Kana för att söka upp Jesus och be om hjälp för hans sjuke son, som låg för döden. Han fick bara ett ord från Jesus: ”Gå hem, din son lever”

Mannen trodde på vad Jesus sade och gick.

Så möts han av glädjebudskapet att hans son lever, det visade sig att han blivit frisk vid exakt samma tidpunkt som Jesus sagt ”din son lever” det var vid sjunde timmen, alltså kl 13 på dagen. Nog kan man förstå att denna pappa hade önskat att Jesus skulle följa med

honom hem och kanske lägga sin hand på honom och be. Men han återvände från mötet med Jesus i tro på hans ord. Vad säger oss dessa texter?

1. Att det är viktigt att lita på ordet.

Gud har lämnat sitt eviga ord till oss människor, där Gud talar till oss människor. Genom ordet visar Gud sin barmhärtighet mot oss människor. Genom ordet kommer Gud till oss människor med tröst och uppmuntran. Guds ord är den fasta klippan som vi får bygga vår tro på. Guds ord står fast i alla tider, därför kan vi lita på det. Jesus själv säger att *himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå*. Mark 13:31

I dag firar vi Bibelns dag, som ska vara en inspirationsdag att läsa Bibeln. På Bibelsällskapets hemsida kan man läsa att Bibeln och delar av Bibeln har spridits till närmare 2500 språk. För oss kristna är Bibeln grunden för vår kristna tro. Bibeln har påverkat massor med människor. Hela vår kultur bygger på det kristna arvet.

Här i Västerslättkyrkan samlas vi i olika bibelstudiegrupper för att fördjupa oss i Guds ord. Det märkliga är att vi få uppleva att Gud ständigt har något att säga oss när vi läser Bibeln.

2. Dagens texter säger oss också att det är viktigt att tro på ordet även om vi inte kan se.

Så var det för Naman, så var det för mannen i kunglig tjänst. De fick erfarenheten av att tro innan man sett resultat.

De gick och undret skedde.

Annorlunda var det för Tomas som ändå hade levt tillsammans med Jesus under tre år och fått uppleva så mycket av det märkliga som skedde kring Jesus. När Jesus blivit korsfäst på långfredagen och man lagt honom i en grav. Så kommer Jesus på påskdagens afton till de lärjungar

som av rädsla låst in sig i ett hus. Jesus ger sig då till känna för sina lärjungar som den uppståndne och levande Herren och hälsar dem med orden: Frid åt er alla. Men den gången var inte Tomas med. När sedan dessa lärjungar berättar för Tomas vad de varit med om säger Tomas *"Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."* En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: *"Frid åt er alla."* Därefter sade han till Tomas: *"Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"* Då svarade Tomas: *"Min Herre och min Gud."* Jesus sade till honom: *"Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror."* Joh 20:25-29

Dessa sista ord *Saliga de som inte har sett men ändå tror*, tror jag är en hälsning till kristna i alla tider.

Det är ju faktiskt den situation som vi lever i dag. Den uppståndne och levande Herren Jesus är uppstigen till himmelen. Vi väntar på den dag när han ska komma åter. Vi kan inte som folk på Jesu tid söka upp honom. Se honom öga mot öga. För oss gäller att tro utan att se. Vi får ta till oss den förkunnelse som är fokuserad på Jesus.

Vi får tala med Jesus i bönen. Vi får ta emot honom i den heliga nattvarden, som ett bevis på att Jesus är min vän den störste, som ett bevis på att Jesus i sin död förlåtit oss allt, som ett tecken på att Jesus öppnat himmelrikets port för oss.

3. De här texterna säger oss slutligen att det är lönt att vända sig till Jesus med våra bekymmer, när allt annat hopp är ute.

På en gammal bonad kunde jag läsa texten: Sluta aldrig hoppas, sluta aldrig be, under kan ju ske.

Varje söndag kommer vi i bön till Gud med bön för sådant som vi människor upplever som svårt.

Ibland är det någon som bitt om förbön för människor som drabbats av sjukdom eller andra bekymmer.

Bibeln har gett oss många löftesord om att vi får be till Jesus. Jesus säger bland annat i Joh 16:23 *vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.* Därför kan vi med frimodighet be till Jesus och vara förvissade om att Jesus hör vår bön.

Jesus är vårt enda hopp här i livet, som vi får lita till.

Lärjungarna visste det. När den ena efter den andra vände sig bort från Jesus så frågade Jesus: inte vill väl även ni gå bort. Då svarade Petrus: Herre till vem skulle vi gå, Du har det eviga livets ord Joh 6:68

Jesus är den som vår tro får vara väl förankrad vid.