

Annandag pingst Apg 2:36-40 Rekonstruerad predikan i sammandrag som hölls utan koncept i Västerslättskyrkan 20110613

De sista orden som Jesus ger sina lärjungar innan han stiger upp till himmelen är

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Mt 28:18-20

Uppdraget att gå ut med evangelium till alla människor återkommer i de olika evangelierna

I Luk 24:49 kan vi läsa att Jesus kombinerar uppdraget att gå ut med evangelium med löftet om den helige Ande: *Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."*

Efter Jesu himmelfärd samlas lärjungarna i bön, till skaran av dem som tillber Jesus har även Maria Jesu mor och hans bröder anslutit sig. De ber i väntan på den helige ande. Så kommer pingstdagen när den helige Ande sänker sig ned över lärjungarna som eldslågor som fördelar sig över dem och de började tala olika språk om Guds väldiga gärningar.

I Jerusalem fanns då många tillresande från olika länder. Alla hörde de budskapet om Jesus på sitt eget språk. Nog var det ett under att dessa män plötsligt,

utan någon skolning i andra språk, kunde tala dessa olika språk.

Centralt i deras förkunnelse var Jesus, som den korsfäste och uppståndne Herren.

Så var det också för Paulus när han predikade på olika platser. I 1 Kor 1 kan vi läsa *"Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft". "Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet"*.

Han upprepar detta i sitt andra kapitel

"När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus".

I dagens text får vi höra Petrus predika: *"Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst."*

Det kan tyckas märkligt att Petrus säger så till de människor som kommit till Jerusalem för att fira

pingst, de allra flesta av dem hade inte varit med när folket ropade Korsfäst, korsfäst.

Ändå säger Petrus *denne Jesus som ni har korsfäst*.

Hur kunde han uttrycka sig så?

Jo Jesus han som var utan synd, han bar i sin kropp alla våra synder allt ifrån den första människan till den sista. Det var våra synder som han bar upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från våra synder och leva för rättfärdigheten. 1 Petr 2:24

Alla människor är alltså berörda av Jesu död på korset.

Korsets evangelium förkunnades redan för de första människorna som efter sitt syndafall fick komma inför Gud och bekänna sina fel och brister: Adam säger precis som det var: *Kvinnan gav mig av trädet och jag åt* av den förbjudna frukten. Han tar på sig skulden helt och fullt. Likaså gjorde Eva: Ormen lurade mig och jag åt. Ibland brukar man tolka orden så att de skyllde ifrån, men så var det inte det var en ärlig bekännelse, där de fullt ut tar på sig hela skulden som de bekänner inför Gud. Till dessa människor låter Gud förkunna evangeliet: Kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud men själv bli stungen i hälen. Det handlar om Jesus, som på korset bar Adams och Evas syndafall, men också våra fel och brister.

När Petrus förkunnar evangeliet om Kristi död på korset så står det att *Orden träffade dem i hjärtat, och*

de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?"

Frågan är egentligen fel ställd. *Vad skall vi göra?*

Det vi skall göra det är redan gjort av Jesus som på korset utropar: Det är fullbordat. Till Jesu frälsningsverk kan vi människor inte lägga till något.

Så Petri uppmaning är helt korrekt: *"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.*

Detta är första gången som det kristna dopet tillämpas. Inte mindre än tretusen omvände sig och tog emot dopets gåva. Himmels änglar gladdes över att syndare omvände sig till Gud. De blev döpta i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och blev inneslutna i Guds eviga gemenskap.

När Jesus vandrade här på jorden kunde människor få gemenskap med honom genom att uppsöka honom. Nu efter hans himmelfärd så får vi människor gemenskapen med Gud genom dopet.

Vi som är döpta får gång på gång omvända oss till dopets Gud för att ta emot ny nåd och ny förlåtelse. Vi får vara ledda av Guds gode ande och vittna om vår Herre.

Jag vet att det inte alltid är lätt att vara ett vittne för Herren. Den erfarenheten hade också Paulus. Vi kan höra nöden inom honom när han skriver

*Många - jag har ofta sagt det och säger det nu med
tårar - är fiender till Kristi kors, de lever så att de
slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får
de genom könet, dessa som bara tänker på det
jordiska. Fil 3:18-19*

Vi som funnit Kristus som vår frälsare, vi får ha vår
kompassnål inriktad mot himmelen.

Under vår jordiska vandring får vi komma till vår Jesus
och be honom om ny nåd och ny förlåtelse. Jesu famn
är öppen mot var och en av oss.

I dag öppnar han sin kärleksfulla famn emot oss när vi
firar hans nattvard.