

17 e tref Luk 16:19-31

Västerslättskyrkan 111016

Vem är rik?

De flesta skulle säkert betrakta mannen som kunde klä sig i purpur och fint linne och som kunde leva i fest och glans varje dag som väldigt rik.

Många, ja väldigt många strävar efter att likna den här mannen. En del lyckas och utkvitterar månadslöner som är rena fantasibelopp, pengar som är omöjliga att förbruka.

Men var han verkligen rik?

Jesu berättelse om honom låter oss förstå att han inte var rik.

Han ägde inte de verkliga skatterna. När livet var slut, så kunde han inte ta någonting med sig. I dödsriket hade han inte ens ett namn, för hans namn var inte skrivet i livets bok.

Vi sjunger i en sång: Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då.

Jesus berättar också om en annan man, Lazaros. I mänskliga ögon var han helt utblottad. Han var en tiggare, han hade en sjukdom som gav honom sår över hela kroppen. I sin hunger önskade han att få äta sig mätt av resterna från den rike mannens bord, men inte ens det fick han.

När döden kom så heter det att änglar kom och förde honom till platsen vid Abrahams sida.

Vilken skillnad mellan dessa två: Lazaros och den rike

mannen.

Inte kom det några änglar, när den rike dog. Det står bara: den rike dog, också han begravdes. I dödsriket pinades han.

Menar Jesus att en människa som haft det svårt här i livet ska få det bra efter döden och den som varit rik ska få pinas i dödsriket?

Nej så enkelt är det inte.

Att bli frälst och salig beror enbart på Jesus. Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Abraham som vi läser om i gamla testamentet var inte fattig, utan mycket rik. Han var en storbonde med enorma boskapshjordar, men ändå blev han frälst.

När vi läser om honom i första Moseboken, så tar vi gång på gång anstöt av honom. Han gjorde minsann inte alltid det som var rätt och riktigt. Man skulle snarare kunna säga att han betedde sig närmast skurkaktigt. Men – han trodde på Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Han vände sig till den Gud som upprättar den fallne och som ger nåd utöver nåd. Abraham såg fram emot Jesu dag. Jesus säger om honom *Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och glädde sig.* Joh 8:56

När fick Abraham se Jesu dag?

Jag har förstått att det kanske var den dag som han begav sig med sin son Isak upp emot Moria berg. Gud hade gett Abraham befallningen att offra sin son, de

hade med sig ved och eld. När Isak frågar sin far om var offret var så svarade Abraham att Gud utser åt sig det får som skall offras.

Så bygger Abraham upp ett altare av sten, lägger veden ovanpå, slutligen binder han sin son och lägger honom på altaret. När Abraham lyfter sin kniv för att slakta sin son så kommer rösten från himmelen som säger *”Abraham, Abraham. Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.”*

*När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. I Mos 28:9ff*

Isak blev fri, medan denne bagge som fastnat i törnesnåret fick offras i ett ställföreträdande offer.

Berget Moria låg strax utanför Jerusalem, själv tänker jag på Jesus som i vårt ställe gick i döden för oss människor, för att vi skulle få bli fria. Han som i döden var den törnekrönte, Guds lamm som borttager världens synder.

Vare sig en människa är rik eller fattig, så blir hon rättfärdig endast genom tron på Jesus. I tron på Jesus får vi ta emot den stora skatten från Gud, syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Ska en människa efter döden få del av det eviga livet, då beror det bara på Guds nåd.

Den rike mannen önskade i dödsriket att Abraham skulle skicka Lazaros till sina bröder och varna dem. Han tänkte att om någon uppstår från de döda, då ska de tro.

Abraham svarar:

Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.

Bibelns ord är det enda redskap som vi som kyrka har att använda oss av för att människor ska tro på Gud. Luther talade om ”Sola scriptura”. Endast skriften, där finner vi vägen till salighet.

När evangelisten Johannes i slutet av sitt evangelium beskriver syftet med vad han skrivit, så kan vi läsa: *Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. Joh 20:31*

Är du rik?

Jesus vill göra oss himmelrika, på skatter som ingen tjuv kan stjäla, som ingen mal eller rost kan förstöra. I dag vill han lägga sin skatt i våra händer, Guds förlåtelse. Han vill säga till oss att, att Kristi kropp är utgiven för oss, att Kristi blod är utgjutet för oss, att vi får vara en Jesu vän.