

2 i advent Luk 21:25-36
Västerslättskyrkan 20111204

I söndags firade vi första söndagen i advent, en stor festdag i vår kyrka, då de kända adventssångerna sjöngs i våra kyrkor. Mycket handlade då om hur Herren kommer till sin kyrka.

I dag på andra söndagen i advent riktas blicken framåt mot det sista adventet, när Herren Jesus Kristus kommer på den sista dagen.

Den tiden kommer att kännetecknas av en tid av upplösning.

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, vad dessa tecken är får vi inte rätt på i texten. Men helt säkert blir det tecken som kommer att tala till oss människor.

På jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.

Otrons människor kommer då att gripas av panik och skräck över vad som sker. De äger inte den trygghet som Jesus kan ge inför evigheten, det är därför som de är så rädda.

Helt annorlunda är det med trons folk, de lyfter sina huvuden och ser upp mot frälsaren Jesus som kommer.

Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.

När Jesus lämnade den här jordiska tillvaron och lärjungarna såg hur Jesus togs bort ifrån dem som på ett moln, då kom två män i vita kläder som förkunnade:

”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.” Apg 1:11

Samma budskap hade Jesus tidigare gett till sina lärjungar vid flera tillfällen.

Den första kristna kyrkan såg fram emot den dag som Herren Jesus skulle komma och många räknade kallt med att de själva skulle få uppleva Herrens dag.

Man har vakat och bitt: Tillkomme ditt rike.

När kommer den dagen?

Jesus gav dem en liknelse: ”Se på fikonsträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära.

Det gäller med andra ord att ge akt på tecknen, men samtidigt varnar Jesus för spekulation om när den dagen kommer. Jesus säger: *Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.*

Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne
Mark 13:32

Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Man kan tolka Jesu ord om ”detta släkte” som att det dels syftar på judafolket eller på människosläktet. Hur som helst så menar Jesus, att när han kommer åter så kommer människor att möta honom.

Hela vår tillvaro kommer att vara lagt under förgängelse. Visst ser vi hur tillvaron i smått och stort bryts ned. Med förfäran ser befolkningen på maldiverna hur korallreven vitnar och dör. Härom kvällen fick vi besked om att många badhus i Sverige bryts ned. I klimatmötet i Durban i Sydafrika där radas det ena skräckscenariot upp efter det andra över hur denna tillvaro förstörs.

Det Jesus vill säga är att även om denna världens ting bryts ned, så kommer Jesu ord att bestå. En kristen får bygga sin tro på vad Jesus sagt.

Det är som vi sjunger i psalmen: Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna, löftena de står kvar.

De gamla varnade för att bli världsliga, det vill säga att bygga sin tillvaro enbart på vad denna värld bjuder på.

En kristen lever i denna världen, men inte av världen.

Jesu maning gäller även för oss: *Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.*

I ett annat sammanhang säger Jesus att *mina ord är ande och liv*. Genom det livgivande ordet får vi fyllas av evigt liv.

Det är Herren som ger sitt folk av sin kraft. Vi får finnas i Guds kraftfält och hämta styrka från Guds väldiga kraft. Vi får ha Jesus i fokus för vårt kristna liv.

När vårt liv går mot sitt slut, så har vi det bästa kvar.

Vare sig vi lever eller dör får vi höra Kristus till. Men visst vore det underbart att få uppleva Kristi tillkommelses dag som så många före oss har väntat på, när Jesus kommer som frälsaren och befriaren.

Tron på Jesus ger trygghet i liv, i död och inför evigheten.