

## Palmsöndagen Matt 21:1-11 Västerslättskyrkan 20120401

Jesus går sin sista vandring upp mot Jerusalem. Han hade förklarat för sina lärjungar gång på gång att han *måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.* Matt 16:21

Lärjungarna hade svårt att förstå det Jesus sa. Vid ett tillfälle protesterar Petrus mot att Jesus skulle lida och dö, men då tillrättavisar Jesus honom och säger: *Gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.*

*När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsne som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem."*

Jesus visar här hur han vet allt. Han kunde ge en tydlig instruktion om åsneet som stod bundet med sitt föl bredvid sig. Det skulle vara ett tecken för lärjungarna. Åsnan skulle få vara en Herrens tjänare. Om någon skulle ifrågasätta att Jesus behövde låna åsnan, skulle de svara att Herren behöver den. Ordet "Herren" är detsamma som Gudsnamnet i hela det gamla testamentet. Denna handling är också en uppfyllelse av löftet som Herren gett i det gamla testamentet. Matteus citerar Sakarja 9:9: *Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.*

Eva Spångberg som ägde flera åsnor har så riktigt påpekat att åsnan bär en teckning av ett kors över sin rygg. Åsnan skulle få bära Jesus på vägen upp emot korset.

I det gamla testamentet omtalas att det bara var konung Salomo som red fram på en åsna, annars var det vanligt att konungar red fram på hästar. Ibland användes hästen vid strid, medan däremot att rida på en åsna symboliserade att han kom med frid och fred.

Jesus är fridsfursten som rider in i Jerusalem.

Ofta sa Jesus till oroliga människor. *Gå i frid.*

Till sina lärjungar som efter Jesu död på korset låst in sig i en sal på övervåningen för att dom var så rädda att de också skulle bli tillfångnatagna. Till dem kommer Jesus på livs levande påskdagens afton och säger: *Frid åt er alla.*

Tillbaka till texten. Lärjungarna tog av sig sina mantlar och la dem på åsnan. På samma sätt gjorde också folkmassan, de tog sina mantlar och bredde ut dem på vägen. Jesus hyllades på det sättet som en konung. Det är egentligen inte så konstigt, vi vet ju att i vår tid rullar man ut den röda mattan för viktiga personer som kommer på statsbesök.

Nu var det Herren Jesus som kom inridande i Jerusalem under folkets jubel och de ropade: *"Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!"*

Jesus kallades ibland för Davids Son. När vi läser i Jesu släkregister, så finner vi att David levde 28 släktled före Jesus. Messiaslöftena var knutna till just Davids släkt. I Jes 11:1-2 läser vi

*En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande.*

Jischajs var Davids pappa.

Det hebreiska ordet för skott heter néser. Samma ordstam som i stadsnamnet Nasaret. Därför uppfattade Matteus att profetian gick i uppfyllelse på Jesus när han skriver i Matt 2:23 *Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas **nasaré**.* Säkert var det därför som folket sa: *"Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen."*

Hosiannaropet betyder: "Ack Herre fräls" Det är just detta som Jesus har kommit hit till världen för att utföra, han har kommit för att frälsa oss människor från våra synder. Det enda sättet som detta skulle kunna ske på, var att han skulle gå lidandets och dödens väg för oss människor, där han bar våra synder.

*Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade.* 1 Petr 2:24

Folket hyllade honom genom att säga *Välsignad är **han som kommer** i Herrens namn.* Uttrycket "Han som kommer" syftar på den Messiasförväntan som fanns i hela gamla testamentet. Herren Jesus har kommit med välsignelser till hela mänskligheten.

*När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: "Vem är han?" Och folket svarade: "Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen."*

Jesu intåg till Jerusalem väckte uppståndelse, då man hyllade honom.

Men vi vet att bara några dagar senare så vände sig folket emot Jesus och på Pilatus fråga vad man skulle göra med honom, så ropade man: Korsfäst, korsfäst honom.

I en annan profetia som redan patriarken Jakob uttalade när han välsignade Juda och som på ett gripande sätt utmålar Jesu intåg i Jerusalem, när han säger: *Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör ( alltså Messias, den rätte härskaren) kommer och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsa vid vinstocken, sitt åsneföl vid ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod.* 1 Mos 49: 10-11 (Folkbibelns översättning)

Det heter att när Pilatus hörde folkets rop om att han skulle låta korsfästa Jesus, så ville han blidka folket genom att låta gissla Herren Jesus. Detta fruktansvärda tortyrredskap, som var en piska med sju läderremmar försedda med metallhullingar, som skulle tränga in i Jesu hud och fläka upp stora sår, när han piskades med gisslet. Enligt romersk rätt så fick man bara utdela 49 slag med gisslet. Men då var också offret helt blodig. Det hände att människor som gisslades dog av misshandeln.

Herren Jesus blev verkligen slagen för våra missgärningars skull. Efter denna misshandel så ikläddes Jesus en mantel. Jakob såg det, som om han bar en mantel som doppats i druvors blod. Jfr Upp 19:13

När Jesus gick vägen till korset så gjorde han det för vår skull. *Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.* Jes 53:5

Vi kan inte annat än säga till vår Herre Jesus.

Tack Jesus för att du tog på dig mina synder.

Tack för att jag hos dig äger en full befrielse från synd och skam och att jag för vara ditt barn. Amen