

3 i påsktiden Joh 10:1-10
Umeå stads kyrka 20120422

Det är inte så lätt att hänga med på vad Jesus vill säga i dagens evangelium. Man får lov att läsa texten varv på varv för att ana vad han egentligen menar. Sen får man också läsa de verser som kommer efteråt.

Jesus talar om de kristna under bilden av får. Att han använder den bilden innebär inte att han nedvärderar oss människor på något vis. Bildspråket som sådant var välkänt för dem som lyssnade till honom. Det fanns redan i det gamla testamentet, Hesekiel använder den bilden i den gammaltestamentliga texten som vi lyssnat till. Och Jesaja skriver att ”*vi gick alla vilse som får*”. Självt är Jesus den gode herden som leder sina får och känner sina får vid namn.

Men han talar också om sig själv som grunden till fårfallan. För att komma in i fårfallan måste man alltså gå genom grunden Jesus Kristus.

Grunden kan vara en bild för dopets heliga sakrament. När en människa blir döpt i Faderns och Sonens och den helige Andens namn, så förs hon in i Kristi kyrka och församling. Hon får rätten att kallas ett Guds barn. I dopets stund har Gud kallat oss vid namn för att vara hans. Jesus känner oss vid namn. Jesus har omsorg om oss var och en. Det löfte som Gud ger i samband med dopets stund är: *Jag är med er alla dagar till tidens slut*. Det kan vara dagar av glädje, men också dagar av djupaste sorg. Det kan vara dagar då

arbetets möda kan kännas outhärdligt, men också dagar då allt känns bara bra. Det kan vara dagar då ens omgivning visar uppskattning, men också dagar då vi får känna oss mobbade.

I alla dessa stunder finns Jesus vid vår sida, han har redan varit där när hyllningsropen varit starka eller när alla bara ville få bort honom, när skymforden haglade över honom, när man spottade på honom eller när man slog honom.

Han visste också vad det innebar av att bli trött och att han behövde vila.

Att gå genom grunden Jesus kan också syfta på frälsningen.

Bibeln är väldigt tydlig i den frågan, vi kan läsa att ”*Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.*” Apg 4:12

Det Jesus gjorde för oss på korset var att han förlät oss synderna. ”*Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade.*” 1 Petr 2:24

Som kristna har vi anledning att gång på gång söka oss till Jesu förlåtelse. Jesus uttrycker det i liknelsens form. ”*Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete.*”

Genom Jesus får vi alltså gå och söka ny förlåtelse och upprättelse. Det är precis som när vi varje dag söker oss till tvättstället för att tvätta oss. Vi kanske inte alltid ser

smutsfläckarna på kroppen. Men när vi väl har tvättat oss så känner vi oss fräscha. Vår inre människa får hos Jesus söka förlåtelsen och renheten, där får vi ta emot upprättelsen och försäkran om att vi får vara Guds barn, Gud har inte förskjutit oss.

Att Jesus är vår gode herde innebär för vår del att vi får följa honom i hans fotspår. Efterföljelsen leder oss ända in i himmelen där vår Jesus berett plats för oss. Ingen annan på denna vår jord kan ge oss en sådan framtid som just Jesus.

Att Jesus är viktig för oss som kristna får vi visa på olika sätt. Ett sätt är att nu på annandag pingst, den 28 maj, delta i en Jesusmanifestation, som kommer att äga rum här i Umeå. Vi kommer då att samlas här vid Umeå stads kyrka kl 18, och sedan vandra utefter Östra kyrkogatan till E12-an, därefter följer vi E12-an till busstationen och går ned till torget, där ett torgmöte äger rum. När vi går i detta tåg så kan man få bära ett plakat med ett Jesusord eller annars räcker det med att bara ha skrivit namnet Jesus, ett namn som betyder ”han frälsar”. Det kommer inte att bli ett sorgetåg som går genom vår stad, utan ett tåg av människor som sjunger ut sin glädje över att få höra till Jesus. Efter torgmötet vandrar vi slutligen till Umeå stads kyrka för att få vara med i en lovsångsmässa.

Hela Jesusmanifestationen är en manifestation för Jesus, inte emot något eller någon.

Jag och Johan Holmgren har fått uppdraget att anordna denna manifestation och vi är glada över att det nu anslutit

sig flera andra, som vill hjälpa till för att det ska bli en verklighet.

Vi gör det för att vi älskar Jesus. För min egen del så har det här varit en dröm, som nu ska få bli en verklighet och jag känner mig väldigt glad över att det nu ska få bli en verklighet. Det känns bara så roligt.

Att följa den gode herden Jesus, det ger oss glädje och trygghet i livet och i evigheten. Han är vår vän den allra bäste.