

Apostladagen Matt 16:13-20  
Ersbodakyrkan 20130630

Jag har varit till Cesarea Filippi som ligger i det norra Israel. I det som kallas Golanhöjderna och som Israel ockuperat efter sexdagarskriget. Tidigare hette platsen Paneas efter en gud som hette Pan, dödens gud. Man kan än i dag se den grotta som förknippas med Pan.

Dit gick Jesus med sina lärjungar och ställer frågan: *”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.”*

Här hör vi hur folk tänkte om Jesus. Kanske var han Johannes döparen som hade blivit halshuggen på befallning av Herodes, som nu uppstått från de döda. Av Bibelns ord vet vi att det bara skilde sex månader mellan Jesus och Johannes. När jungfrun Maria hade fått besök av ängeln Gabriel och gett henne uppdraget att bli Herrens moder då besökte hon Elisabeth som var havande i tredje månaden och väntade på Johannes. Just som Maria kommer in i hennes hus så sparkade barnet till av glädje och Elisabeth fylld av helig ande utbrister *”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.”* Man kan verkligen fråga sig hur Elisabet kunde veta att Maria var havande. Det var den helige Ande som

visade det fastän det var omöjligt att ännu kunna se att Maria var havande. Denne Johannes kom som vuxen att kallas den högstes profet. Han pekade på Jesus och säger: *Där är Guds lamm som tar bort världens synd.* Elia var också en av de gammaltestamentliga profeterna som med ande och kraft kämpade för tron på den levande Guden, själv blev han hemtagen till Gud i en vagn av eld. Man visste att Elia skulle komma före Messias. Jeremia var också en kämpe för tron på Gud i en svår tid i Israel, men som blivit förkastad av Israels ledare.

Men så vänder sig Jesus direkt till lärjungarna med frågan

*”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.”* Det var en stark trosbekännelse. Petrus menar att Jesus är den i hela gamla testamentet utlovade Messias. Han som folk hade väntat på som frälsare ända sedan Adam och Evas tid, när de efter syndafallet fick löftet om honom som skulle födas av kvinnans säd, utan någon mans medverkan och som skulle söndertrampa ormens huvud men själv bli stungen i hälen. De trodde på löftet att hos honom fanns en full förlåtelse för vad de gjort och de berättade det för sina barn och försökte att lära dem att tillbe honom. Vi läser om deras son Abel att han höll sig fast vid det enda offer som kunde ge honom samvetsfrid nämligen Lammet, Guds lamm Jesus.

Petrus bekänner alltså att Jesus är denne Messias som är den levande Gudens Son.

*Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen.*

Att komma till visshet om vem Jesus är eller att komma till tro på honom det förklarar Jesus att det är en gåva av Gud, det är Gud själv som ger oss visshet. När vi tror på Jesus då ska vi veta att vi har blivit berörda av Gud och den helige Ande.

*Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.*

Tänk er nu att ni står där vid Cesarea Filippi vid Pans grotta när Jesus säger dessa ord.

Den bekännelse som Petrus har, grundar sig på den stabila klippan som är Gud, en tro på Kristus som övervunnit dödens makt när han efter sin död på korset, där han bar hela världens synder i sin kropp upp på korsets trä och på den tredje dagen vann en evig seger över döden. Han som är uppståndelsen och livet.

Han som kunde säga till den botfärdige rövaren som bad till honom strax före sin död, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han får höra löftesorden *Sannerligen jag säger dig, I dag ska du vara med mig i paradiset.*

Han som har öppnat pärlporten så att du och jag kan komma ditin.

Så får Petrus och hela Kristi kyrka ett fantastiskt uppdrag att förkunna evangelium. *Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”*

Jesus ger alltså himmelrikets nycklar, varje gång vi firar gudstjänst så får vi vända oss till Gud med bön om förlåtelse och när prästen sedan uttalar avlösningens ord så är dessa nycklar i funktion.

I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn förklaras att synderna är förlåtna.

I bland så kan en människa ändå tvivla på att det verkligen gäller just för henne och då finns möjligheten att kunna få gå till bikt.

Textens avslutning har förbryllat många där *Jesus förbjöd lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.*

Det var då det, eftersom Jesus ännu inte hade fullgjort sitt verk. Men strax före sin himmelsfärd då ger Jesus uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar och när pingstdagen kom och lärjungarna blev rustade med helig ande då frambar de en tydlig Jesusförkunnelse, som kännetecknade hela den första kristna kyrkans tid. Och människor kom till tro. I väckelsetider har alltid Jesus varit den som fått stå i centrum.

Tron på Jesus håller att både leva och dö på.