

Söndag före domsöndag Luk 12:35-40
Västerslättskyrkan 20131117

Den här söndagen har temat ”vaksamhet och väntan”. När Jesus undervisar om att hans lärjungar ska leva i vaksamhet och väntan så uttrycker han sig med orden: *Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande.* Så gjorde en tjänare vid Jesu tid, när man skulle göra sig redo för arbete. Den långa skjortan fick man fästa upp med livremmen, så att man kunde arbeta fritt.

Så tar Jesus ett exempel. *Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten.*

Liknelsen handlar om oss som kristna, som väntar på vår Herre, Jesus Kristus.

På Kristi himmelfärds dag påminns vi om hur Jesus lämnat oss och stigit upp till himmelen, varifrån han kommit. När lärjungarna följer honom med blicken när han tas ifrån dem, då uppenbarar sig två män i vita kläder, som säger: *”Galiléer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”* Apg 1:11

Den första kristna kyrkan väntade på att deras Herre Jesus skulle komma åter. De bad, som Jesus själv hade lärt dem: ”Tillkomme ditt rike”, eller, ”Låt ditt rike komma”, Eller som det står i andra bibeltexter: *Amen, kom Herre Jesus.* Upp 22:20

Kyrkan är än i dag en väntande kyrka, som väntar på att Jesus ska komma åter för att befria sin skapelse från allt det onda.

För Guds folk är det en glädjens dag när Herren Jesus Kristus kommer. Jesus prisar sin väntande kyrka saliga, när han säger: *Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer.*

Det här innebär att vi som kristna ska ha vår kompassnål inställd mot himmelen.

Vi lever här i världen, men inte av världen.

Fram till den dag, då vår Herre Jesus kommer, så lever vi som om varje dag och stund skulle vara vår sista.

När Herren kommer vet ingen, inte ens änglarna i himmelen. Men ett vet vi, att den dagen kommer och den är närmare i dag än någonsin förr. Kanske det är som Jesus säger i liknelsen, att det är möjligt att han kommer vid midnatt eller senare. Alltså i en tid som kännetecknas av trötthet, där många har somnat. I denna tid behövs det ett väckelserop till alla som kommit i en andlig sömnaktighet.

Jesus står vid våra hjärtans dörrar och klappar, som det står i Upp 3:20: *”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig”.*

I dag kallar Jesus oss åter att leva i omvändelse och bot, att vara redo inför den dag vår Herre Jesus kommer.

Vi får ställa oss vid Herres kors och be honom lyfta av oss alla plågsamma minnen som vi bär inom oss av gamla synder, av brister att vara en god son eller dotter, make eller maka, mamma eller pappa. Vi får lyfta fram till Jesus allt, som vi brustit gentemot andra människor, som vi haft att göra med. När vi står där inför korset, kan vi inte annat än ropa: Herre förbarma dig över oss.

Vi är alltså ivriga att för vår egen del se till att inget här i livet ska kunna skilja oss från vår Herre, Jesus Kristus, och att Jesu Guds Sons blod ska rena oss från all vår synd.

Att nå det eviga livet är inget vi förtjänat med våra egna meriter. Att nå det eviga livet är av nåd, Guds oändliga nåd, att Gud förlåtit oss allt.

Den människa som här i livet funnit Jesus är salig eller lycklig som ordet också kan översättas.

Men så kommer textens stora överraskning:

Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem.

Det är en bild av vad som händer när vår Herre Jesus kommer. Du och jag kommer att få uppleva allt detta hur vi blir inbjudna till den himmelska måltiden.

Herren Jesus är den som då kommer att passa upp oss.

Det kommer att vara precis som när lärjungarna firade den första nattvarden, där Herren Jesus gav dem av livets bröd och av välsignelsens kalk.

Jesu stora omsorg om sina lärjungar bevisade han dem genom att han tar den ene lärjungen efter den andra och tvättade dem deras fötter.

Samma omsorg från Jesus kommer vi att få möta vid den himmelska måltiden.

I Guds rike heter det att *”de skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”* Upp 7:16-17

Guds rike kännetecknas av en ousäglig glädje och salighet, som aldrig tar slut.

Lovsången till Jesus kommer aldrig att tystna.

Vilken framtid vi har!

Fram till dess får vi hålla fast i tro.