

Sexagesima Joh 6:60-69 Tankar över texten 2014

Joh 6 börjar med att berätta om när Jesus bespisar en stor folkskara sedan han tagit de fem kornbröden och de två fiskarna och brett bordsbönen. Sedan befäller han sina lärjungar att dela ut till folket för att släcka deras hunger. Det var stor välsignelse med bröden, för när de senare samlar ihop det som blivit över så blev det tolv korgar som hade blivit över, det var ett brödunder, precis som när Gud under fyrtio år hade försett Israels folk med manna.

När kvällen kom så for Jesu lärjungar med sin båt över till andra sidan av galileiska sjön själv kom Jesus gående på vattnet. Folket söker upp honom där. Då säger Jesus till dem att de bara kommer på grund av brödunderet. Sen förklarar han för dem att *”Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”*

Dessa ord blev till anstöt för många och många lämnade honom. I slutet av texten står det.

Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”

Detta är en erfarenhet i livet som oändligt många människor kommit fram till. De har sökt livets mening på många olika sätt, de har kanske vandrat till den ena religionen efter den andra, men till slut

kommit fram till det resultat som står i Apostlagärningarna: *Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.*

Det är Jesus det handlar om, Namnet Jesus, han som frälsar oss människor.

Om man har förstått vem Jesus är, då kan man inte gå till någon annan. Han som är Guds helige. Jesus är Guds Son som Gud själv har valt ut som rösten så vid Jesu dop. *”Detta är min älskade son, han är min utvalde”*

Jesus säger att *”Det är anden som ger liv”*

Det är en huvudtanke i hela nya testamentet.

När den helige Ande blev utgjuten över lärjungarna på pingstdagen då lades liksom allt till rätta för lärjungarna. Den heliga ande upplyste deras sinnen så att de såg klart vad de tidigare hade varit med om i gemenskapen med Jesus. Allt som Jesus hade talat om tidigare blev förklarat för dem. Den helige ande pekade på Jesus och gjorde Jesus levande för dem och allt vad Jesus hade gjort för dem genom att lida dö och uppstå. De kom ihåg Jesu ord och plötsligt förstod de Jesusordet: *De ord jag har talat till er är ande och liv.* När Jesu Kristi ord kom att förkunnas så skapades tro hos människor. Paulus kom senare att säga att alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Guds Ord. Så skapar Gud tro här på jorden genom den helige Ande.

I Jesu ord verkar Anden och därför ger de liv.

Tänk att vi får nåden att fyllas av det liv som utgår
från Jesus han som är Vägen, Sanningen och LIVET.
Och en dag ska vi få se honom i det liv som aldrig
dör.