

Midfastosöndagen Joh 6:1-16
Västerslättskyrkan 20140330

Jesus var populär.

Många ville träffa Jesus, för det berättades om att han hade botat så många sjuka. Det var en blind som inte kunde se. Allt var bara mörkt och när han fick reda på att Jesus fanns nära honom, så han ropade på Jesus om att han skulle hjälpa honom. Jesus säga: Ha din syn och plötsligt kunde den blinde se. Det berättas också om en man som hade varit lam under hela sitt liv, han kunde inte gå. När han blev förd till Jesus så säger Jesus till honom, Stig upp och tag din säng och gå. Plötsligt blev han frisk och kunde gå. Många andra som var sjuka med olika sjukdomar blev också botade av Jesus.

Inte undra på att människor ville se vem denne Jesus var.

Men Jesus talade också på ett sätt som ingen annan tidigarte hade talat.

Han kunde ge människor en framtid och ett hopp

Han som sade: *Jag är den gode herden* eller *Jag är världens ljus*.

När vi möter Jesus i dagens text, så hade det samlats upp emot 5000 människor. Det var både vuxna och barn.

Efter ett tag var det ett barn som sa: Mamma jag är hungrig.

Ja, Jesus hade talat länge och det var länge sedan folket hade ätit frukost och de flesta började faktiskt bli hungriga.

Lärjungarna började på att fundera på var de skulle kunna köpa bröd, så att det skulle räcka till alla. Men de visste samtidigt att de inte hade tillräckligt med pengar så att det skulle räcka till bröd åt alla.

Det är då som Andreas upptäcker pojken med de fem kornbröden och de två fiskarna. Jesus tar kornbröden och fiskarna och ber bordsbönen. Jesus hade sagt tidigare att *bed så skall ni få* och det var just det som Jesus nu gjorde.

Så säger han till lärjungarna att dela ut av brödet och fiskarna och nu händer åter igen ett stort under. Jag har svårt att förstå hur det riktigt gick till, men det berättas att allt eftersom lärjungarna delade ut så blev det bara mer och mer. Alla åt och blev mätta. Sen samlade lärjungarna ihop det som blivit över och det blev 12 korgar med bröd över.

Va konstigt!

Jesus tog fem kornbröd och två fiskar, ber bordsbönen och sedan alla ätit så blev det tolv korgar över.

Nog måste människorna då ha blivit glada.

Det står: *Gläd er alltid i Herren*.

Vi är också glada när vi får dela ut av livets bröd i den heliga nattvarden där Jesus visar oss sin kärlek.

Säkert var det många då som tänkte att nu måste Messias ha kommit, nu kan Jesus ge oss mat för varje

dag och dom ville göra Jesus till kung, men det ville inte Jesus. Han drog sig undan. Om det här och många andra berättelser om Jesus kan vi läsa i Barnens Bibel.

(bibelcitaten som är kursiverade finns på de muffins som senare serverades vid kyrkkaffet.)