

Palmsöndagen Luk 19:28-40

20140413 Västerslättskyrkan

Jesu intåg till Jerusalem var förebådat redan i Gamla testamentet.

Gud hade gett löftet om att i Abrahams släkt skulle alla slakten på jorden bli välsignade, ett löfte som senare knyts till hans son Isak och hans barnbarn Jakob.

När Jakob var gammal och samlar sina tolv söner omkring sig för att välsigna dem och det blir Juda tur att ta emot välsignelsen, så ser han profetiskt framför sig att *"Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad. Han binder sin åsna vid vinstocken, sitt åsneförl vid rankan. Han tvättar sin dräkt i vin, sin klädnad i druvornas blod."* 1 Mos 49:10-11 Det är märkligt att Jakob profetiskt kunde se att i Juda efterkommande konungaspiran skulle finnas i denna släkt. I det rike där Jesus är konung, sträcker sig hans makt över himmel och jord.

Judarna anklagade Jesus inför Pontius Pilatus för att han gjorde anspråk på att vara konung, därför frågade *Pilatus Jesus: "Så du är judarnas konung?"*

Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag."

Pilatus frågade: "Du är alltså kung?" Jesus svarade: "Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." Jh 18:33, 36f

Jesu rike är ett evigt rike. Det omfattar alla tider och är inte bundet av några gränser. Där finns inga murar, inga taggtrådsstängsel som hinder för en människa att få vara med. Där i Jesu rike spelar det ingen roll om man är rik eller fattig, om man tillhör samhällets toppskikt eller om man tillhör samhällets olycksbarn, där finns varken könsdiskriminering eller etnisk diskriminering. Alla har vi en möjlighet att få tillhöra Jesus. Det heter att *Gud vill att **alla** människor ska bli frälsta*. Det visade Jesus också på, när han vandrade här på jorden.

I Jesaja 9 kan vi läsa profetian redan 700 år före Jesus, om hur Jesus skulle komma som konung: *"Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:*

Allvis härskare,

Gudomlig hjälte,

Evig fader,

Fredsfurste.

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befastas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta." Jes 9:6-7

Så kom evighetens konung ridande på en åsna. Vi ska lägga märke till att åsnan som Jakob såg framför sig var bunden till vinstocken. Vad betyder det?

Jesus säger: *"Jag är den sanna vinstocken."* Jh 15:1

Åsnan var bunden vid Jesus. Eva Spångberg har uppmärksammat att åsnan bär på sin rygg konturerna av ett

kors. När Jesus red in i Jerusalem så red han in mot sitt lidande och sin död på korset.

Även Sakarja kunde framför sig se Herren Jesus komma ridande på en åsna.

”Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förintä alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintä. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.” Sak 9:9-10

När konungar red fram, red de vanligen på hästar. Men när frid eller fred skulle förkunnas så red de på en åsna. Folket som såg Jesus komma ridande på åsnan glädde sig. Det var fredsfursten som kom ridande. Vi läste i evangeliet:

Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett:

”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.”

Jesus är den som har kommit med frid till oss människor. Till oroliga människor säger han

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matt 11:28

Han säger gång på gång till människor: Frid vare med er, eller Gå i frid. När Jesus efter sin uppståndelse besöker sina lärjungar som hade stängt in sig bakom stängda dörrar i

rädsla för judarna. Det första som Jesus då säger är: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Då blev lärjungarna glada. Friden hade sin grund i det Jesus gjort på korset: hans lidande, död och segerrika uppståndelse.

Vi läste i dagens episteltext:

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.

Genom Jesus har vi frid med Gud, för Jesus har gjort oss rättfärdiga. Det vill säga han har gjort oss rena från synden, han har gjort oss till Guds barn. Inte för att vi har förtjänat det på något sätt, utan allt är av Guds stora nåd.

Kyrkans uppgift är att hålla fast vid bekännelsen att Jesus är Herre. Men också att vara en evangeliserande och lovsjungande kyrka, så att andra människor ska kunna få upptäcka Jesus och komma till tro på Jesus.

Vi har fått en oändlig skatt att förvalta, himmel och salighet genom Jesus.

En skatt som är vår. En skatt att föra vidare till andra, från tro till tro.

Det är den tro som vi i vår kyrka bekänner.