

Påskdagen Luk 24:1-12  
Västerslättskyrkan 20140420

Det var en söndag, dagen efter sabbaten, som några kvinnor i gryningen gick till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning.

I samband med att Jesus gravsattes på långfredagen berättar Johannes att *"Nikodemos kom också dit, ... och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo"*. Jh 19:39

Tydligen tyckte kvinnorna att de kryddor som Nikodemus fört till Jesu döda kropp inte räckte, utan ville komma med ännu mer kryddor till Jesu grav.

När de kom fram till graven, fann de att stenen var bortrullad från graven. Kvinnorna var de första som konstaterade att graven var tom.

De får plötsligt se två män i skinande kläder framför dem som sade till dem: *"Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen."*

Jesus hade undervisat gång på gång om att han *"måste lida mycket och bli förkastad av de äldste*

*och överstepräster och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar"*. Mark 8:31  
Jesus undervisade också om att det i Gamla testamentet fanns profetior om hans uppståndelse. Han säger bland annat:

*"Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter."*

Nya testamentet är totalt överens om att de första vittnena till Jesu uppståndelse var kvinnor.

Vi får i texten rätt på några av namnen på dessa kvinnor: Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Maria från Magdala var den kvinna som blivit botad från sju onda andar. I övrigt nämns bara dessa kvinnor i samband med Jesu uppståndelse.

Det framgår av nya testamentet att ingen av lärjungarna hade väntat att Jesus skulle uppstå. De hade ju själva sett Jesus dö på korset, de hade också sett hur soldaten stuckit spjutet i Jesu sida och sett hur det runnit ut blod och vatten. Visst var de övertygade om att Jesus var död. Det är ju den mänskliga erfarenhet som vi har, att en död är död. Att en död ska bli levande igen strider mot alla naturlagar, så när kvinnorna hade återvänt från graven och berättade alltsammans för de elva och

alla de andra, så tyckte de att det bara var prat och trodde inte på dem.

Kvinnor på Jesu tid var inte betrodda. Jag tror att det var just därför som Jesus lät dem bli påskens första vittnen. Det är som det står i I Kor 1:28 *”det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud.”* Jesus ville på detta sätt bryta den dåtida könsdiskrimineringen.

Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnen och linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.

Det här var bara början på en spännande dag för Jesu lärjungar. Innan kvällen hade många av dem fått möta den uppståndne och levande Herren.

Maria från Magdala återvände tydligen till graven där hon stod och grät. Johannes berättar om detta: *”Maria vände sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: ”Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.”*

*Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare).*

*Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.”*

*Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.” Jh 20:14-18*

Påskens eviga budskap är att Jesus vunnit segern över synd och död och att han evigt lever. Varje söndag är en Herrens dag, som påminner oss om att Jesus är uppstånden.

Påskens glada budskap är att vi har en uppstånden och levande Herre Jesus, som är med oss alla dagar. Han som övervunnit döden.

Han som öppnat en väg från död till liv.

Därför slutar inte vårt mänskliga liv med döden, att vi ska läggas i en grav och att det sen är slut. Nej Jesus har nycklarna till döden och dödsriket, så att du och jag ska kunna komma in i den himmel där Jesus berett rum för oss. Vi har en fantastisk framtid bortom graven, ett evigt liv i himmelen.

Vi har en levande och uppstånden Herre Jesus som kyrkan i hela världen tror på och som också vi får vila i tro på.