

## 2 efter Tref Mark 2:13-17

### Ersbodakyrkan och Västerslättkyrkan 20140629

I texten står det att Jesus vandrade utefter den Galileiska sjön. När man läser i nya testamentets texter så finner man att det mesta av Jesu offentliga verksamhet utspelade sig just kring den Galileiska sjön. När jag för några år sedan reste till Israel för första gången så var vår första anhalt i Tiberias invid den Galileiska sjön och jag kom till insikt över hur mycket av Jesu offentliga verksamhet som utspelades just kring denna sjö.

Ryktet om Jesus hade spridit sig, både om hans underverk, men också om hans undervisning och nu samlar sig folk kring Jesus för att få lyssna till honom. Vi vet att det ibland blev riktiga stormöten kring Jesus när tusentals människor kom och för att lyssna till honom, men ibland var det bara en liten lärjungaskara som kom. Så är det också med våra gudstjänster, ibland kommer många, ibland några få. Jag kommer ihåg en gudstjänst som jag hade där det bara kom en enda, men jag kan än i dag komma ihåg hur oändligt glad denna enda kvinna var när hon återvände hem. Det hade blivit ett Gudsmöte, Gud hade gett henne välsignelse för hennes liv.

Vid Galileiska sjön fanns en karavanväg från Damaskus bort mot medelhavet. Här hade romarna låtit uppföra en tullstation för att ta upp tull. De som arbetade vid tullen, kallades av romarna för publikaner. De hade vid en offentlig auktion fått ge ett

bud på rätten att ta upp tull och skatter. Sen gällde det att tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna betala av arrendet, men också för att få något för egen del.

Det var ett heltidsarbete, alla dagar i veckan, även på sabbaten. I arbetet kom de att hantera varor som för judarna ansågs vara orena och därför blev de också orena. Men för judarna var det värsta av allt, att de hade nedlåtit sig att arbeta för konung Herodes och romarna.

Vid detta tullhus får Jesus se Levi, Alfaios son och han sade till honom: "Följ mig!" Och Levi steg upp och följde honom.

Det var bara två ord från Jesus som fick Levi att följa honom. "Följ mig!"

Matteus och Lukas berättar också om denna händelse. I en bibelkommentar kan vi läsa att i *"parallelltexten Matt 9:13 kallas Levi för Matteus.*

*I Mark 2:14 och Luk 5:27 kallas mannen Levi.*

*En förklaring till att det kan vara samma person är att Levi hade ett dubbelnamn, precis som Petrus, som också hette Simon.*

*Matteus nämns i alla uppräkningsarna av Jesu apostlar. I Matt 10:3 finns tillägget "tullindrivaren", som anger att det är fråga om samme man som här. I fornkyrklig tradition identifierades han med evangeliets författare."*

Om det är så kan vi förstå att tullindrivaren Levi Matteus behärskade både arameiska och grekiska som då var världsspråket. För honom skulle det då vara ganska enkelt att skriva ned Matteusevangeliet.

Hur som helst, Jesus kallar en som var föraktad och illa ansedd, en som betraktades som en stor syndare. Jesus kallade även andra lärjungar som i Fariséernas ögon var ifrågasatta.

När Levi fått sin kallelse bjöds Jesus hem till honom, många andra tullindrivare och syndare kom till den måltid som Levi bjöd på. Att dela bordsgemenskap är ett uttryck för en innerlig gemenskap. Med anklagade ton frågar sig de skriftlärda bland fariséerna: "*Äter han med tullindrivare och syndare?*"

Jesus är inte sen på att bemöta kritiken: "*Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.*"

Här säger Jesus tydligt varför han kommit till vår värld. I 1 Tim 1:15 skriver Paulus: *Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare.*

Jesus kallade Levi att följa honom. Och från den stunden lämnade han allt och följde Jesus. Han blev en Jesu lärjunge.

En annan publikan som också fick uppleva Jesu omsorg var Sackaios.

Han blir tilltalad vid namn där han sitter bland grenarna i sykomoren. Jesus säger till honom: "*Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.*"

Genast klättrar han ned och tog emot Jesus med glädje i sitt hem. Där sker det förtroliga samtalet som leder till att Sackaios omvänder sig. Han vill göra upp med sitt gamla liv. Det är gripande att läsa slutet av texten i Luk 19:8-10

*Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."*

Levi lämnade allt och gick in i ett arbete i tjänst hos Jesus. Sackaios blev en kristen, men fortsatte sitt arbete på tullstationen med ett nytt sinne.

Så är det att vara kristen en del går in i specifika tjänster i kyrkan, som präster, musiker, diakoner eller annan församlingstjänst, medan andra lever sitt kristna liv i andra yrken och använder så den förmåga som Gud gett dem.

Kallelsen till Guds rike går vidare i dag till nya människor att få leva sitt liv med Jesus.

Texten vill understryka att det inte finns någon människa som är så dålig eller syndig att inte Jesus vill kalla henne in i sin gemenskap. Det finns ett hopp för alla människor. Men det finns inte hellre någon människa som är så perfekt att hon klarar sig utan Jesus.

Det fanns en väg till frälsning för Levi, Sackaios, förföljaren Paulus och oändligt många andra.

Det finns frälsning i Jesu Kristi namn för oss allesammans.