

21 e tref Matt 12:15-21
Västerslättskyrkan 20140914

Fariséerna var väldigt irriterade över Jesus, eftersom han och hans lärjungar på sabbaten hade ryckt ax från den mogna säden för att äta.

När Jesus sedan kom till synagogan, så fanns där en man, som hade en förtvinad hand. Nu passade fariséerna på att försöka få ytterligare något att anklaga honom för, så de frågade Jesus om det var lovligt att bota på en sabbat?

Jesus frågade dem *”Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.” Sedan sade han till mannen: ”Håll fram din hand.” Han höll fram den, och den blev lika frisk som den andra.*

Nu tyckte fariséerna att det hade gått för långt och beslutade sig för att döda Jesus, men Jesus drog sig undan.

När Jesus drog sig undan, så var det många följde med honom.

Och det heter att han botade alla.

Att Jesus botade sjuka var liksom en legitimation för att Jesus var Gud.

Jesu lärjungar fick uppdraget av Jesus att fortsätta att bota sjuka.

I våra gudstjänster ber vi ofta för människor som drabbats av sjukdom.

När kyrkan bedrivit mission så har man inte bara byggt en kyrka, utan hand i hand med kyrkan har man också bedrivit skolverksamhet och sjukvård.

Det är många som efter ”kalla faktas” reportage reagerat med rätta över att predikanter vid möten utlovat helande mot cancer och andra sjukdomar. Dessa helandekampanjer har ofta varit kombinerade med att folk ska triggas till att skänka pengar.

Jag är glad över att vår ärkebiskop tagit avstånd från detta, samtidigt som hon betonat att vi i kyrkan alltid har och ska be för dem som drabbats av sjukdom. Men vi gör inte detta till ett PR-jippo, vi kan inte hellre utlova att mirakel skall ske, men vi kan be att Gud ska ge kraft för den som drabbats att orka bära det tunga.

Sen tror vi på fullaste allvar att Gud har gett helandets gåva till människor som arbetar inom sjukvård, liksom de som arbetar med forskning för att få fram nya mediciner.

Slutet av texten belyser med ett citat från Jes 42:1-4 om Jesu ankomst: *”Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag*

föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.

Jesaja bok är den bok från gamla testamentet som är oftast citerad i det nya testamentet. I vår bibelstudiegrupp som under två år arbetat med Jesajatexter har vi förundrats över hur mycket den boken talar om Jesus. Den fjärde advent kommer vi att ha en gudstjänst här i Västerslättskyrkan att delge lite av vad vi funnit i Jesaja som pekar fram emot Jesus. Det här citatet som Jesus lyfter fram handlar om löftet om Herrens tjänare. På grekiska så är det samma ord för tjänare och son.

När Jesus döps hördes rösten från himmelen som sa: *Denne är min älskade son som jag har utvalt.* De orden är också en anspelning på samma textavsnitt från Jes 42.

Texten sa, att Guds Ande skulle komma över honom, så skedde också när Jesus döptes. Det heter: *Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.*

När det gäller Jesu verksamhet så beskriver Jesaja den så: *Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan*

Det är en bild av hur Jesus handlade, han som blev anklagad för att umgås med tullindrivare och syndare, de som stod längst ned i samhället.

Han ställde verkligen upp för de utstötta, de som ingen ville ha att göra med. Han förklarar själv att han inte kommit för att kalla de rättfärdiga, utan syndare.

När Jesus gästade i Sakaïos hus så säger han till slut: *”I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”*

Jesajatexten slutar med löftet om att *hans namn skall ge folken hopp.*

Innan Jesus föddes så kom ängeln till Josef och förkunnade vad Jesus skulle ha för uppgift, han säger han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Jesus är den som har burit våra synder i sin kropp upp på korset, där blev hela världens syndaskuld utplånad. Det är som vi sjunger i nattvardspsalmen

*”.. och här ett saligt byte sker:
du tar vår skuld, din frid du ger”.*

Men hoppet sträcker sig ända in i himmelen. Vi ser fram emot att få finnas med i den oräkneliga skaran som samlas i himmelen. Jesus han som vann segern över döden i sin segerrika uppståndelse, han har öppnat himmelens portar för oss människor
Vi kan sjunga inom oss

Jag vet en port som öppen står

Ett är säkert och det är att vi har det allra bästa kvar, när vi en dag får dela den himmelska glädjen tillsammans med den oräkneliga skaran.

Av nåd får vi vara frälsta, inte på grund av vår förträfflighet, utan på grund av Guds stora kärlek till oss genom Jesus Kristus.

Så tänds en strimma av hopp för oss människobarn.