

1 advent Matt 21:1-9
Västerslättskyrkan 20141130

Ett nådens år

Vilken fantastisk rubrik på denna söndag.
Sjelva ordet ”nåd”, heter på latin ”gratia”, samma ord som gratis. Nåden är en gåva från Gud, som han ger oss alldeles gratis.

Hela detta år, som vi har framför oss, så slösar Gud sina gåvor över oss, fritt och för intet.

I vårt samhälle är det inte så ofta som vi talar om nåd. Brottslingen som har blivit inspärrad i fängelse, kan begära nåd, för att få sitt straff förkortat och slippa ut i frihet.

Man skulle kunna säga att vi människor som gjort och gör det som är fel, vi är i en situation där det är svårt att i efterhand rätta till det som blivit fel.
När vi tänker tillbaka på livet, så kan skuld känslor fylla oss. Det enda sättet för oss att verkligen kunna bli fri är att vår skuldbörda lyfts av ifrån oss.

Redan innan Jesus föddes till vår jord sa ängeln till Josef
”Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder”

I dagens text hörde vi hur Jesus kom ridande på en åsna.
Han kom inte ridande på en stridshäst med vapenskrammel i sina händer.
Han kom på en åsna, symbolen för fred.

Eva Spångberg, bildkonstnären som bodde i Hjelmseryd hon hade många åsnor och hon har gjort mig uppmärksam över, att åsnan har en teckning av ett kors över sin rygg.
När Jesus satte sig upp på åsnan för att rida in i Jerusalem, så var det på hans väg upp mot korset. På korset skulle han bära mänsklighetens alla fel och brister i sin kropp. Han som inte själv hade gjort något som var fel, han blev den som tog på sig allas fel och brister.

På vägen dit upp till Jerusalem så jublade folket:
”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

I adventstid, så är vi glada över att än en gång få påminna oss över att Jesus har kommit.

Vår kyrka här på Västerslätt har Jesu ankomst som en ständig påminnelse när vi ser fram emot vår altartavla. Tillsammans med herdarna och de vise männen får vi glädjas året om över att Jesus har kommit som vår och hela världens frälsare. Man skulle kunna säga att i vår kyrka firar vi jul året om.

Överst på altartavlan lyser stjärnan med all sin kraft över honom som är världens ljus.

Ja, Jesus säger: *Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.*

Julkampanjen för svenska kyrkans internationella arbete delar i dag ut adventskalendrar och tändsticksaskar med uppmaningen att tända ett ljus för barn som är hungriga och sjuka

Med Jesus så kan vi se ljust på framtiden.

Tillsammans kan vi arbeta för en bättre värld.

Men Jesus ger oss också ett hopp om en framtid som

sträcker sig ända in i himmelen.

Där kommer vi att få lovsjunga vår herre Jesus Kristus som av nåd här i tiden förlåtit oss om och om igen av bara nåd.

Där kommer vi att få lovsjunga vår Herre Jesus Kristus för att han gett oss ett liv bortom döden. Guds underbara himmel. Vi vet inte hur det kommer att vara där, men jag vet att vi har det allra bästa kvar när vi får vara tillsammans med alla som gått före oss och som nu är hemma hos Gud i Guds eviga gemenskap.

I en av mina favoritpsalmer sjunger vi
När jag lever har jag dig, dör jag är du kvar hos mig. Om jag lever eller dör, dig o Herre jag tillhör.

Det är skönt!