

3 e trett Matt 8:5-13

Västerslättskyrkan 20150125

En officer hade en tjänare som blivit sjuk, det gjorde honom ont att se hur sjukdomen plågade hans tjänare.

Texten berättar om hur han i sin nöd vänder sig till Jesus med bön om hjälp. Han säger: *”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.”*

Man kanske inte tänker på det lilla ordet *”Herre”* som han kallar Jesus. Herre heter *”kyrie”* på grekiska. Dess motsvarighet på hebreiska är *”adonaj”*. Båda dessa uttryck som på svenska betyder *”Herre”* användes på Jesu tid om Gud. Med det ordet bekänner han att Jesus är Gud, för man brukade tilltala Gud med ordet Herren.

Det är som vi brukar sjunga i en barnsång:

Herren är Gud

Herren är Gud

Uppe i himlen

Och nere på jorden

Herren är Gud

Han och ingen annan

Det är till Herren Jesus, som officeren vänder sig i sin nöd.

Jesus sade: *”Skall då jag komma och bota honom?”*

Officeren svarade: *”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.”*

När Gud skapade den här världen, så sade Gud och det blev så.

Officeren räknade med att det fanns makt bakom Jesu ord, precis som vid skapelsen.

Han visste själv hur det var i hans eget liv, han hade befogenheter: *Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.*

Officeren menade, att inte skulle det vara någon konst för Jesus, som har Guds befogenheter att kunna göra hans tjänare frisk.

Säg bara ett ord, så blir pojken frisk.

Det kan hända att officeren hade hört hur andra sjuka hade blivit botade av Jesus eller hur Jesus till och med uppväckt döda.

Han som inte tillhörde Guds egendomsfolk Israel, utan var en romersk officer vänder sig till Jesus i bön.

Det här visar att Jesus har kommit inte bara för judar, utan för alla folk. Han vill att de alla ska tro på honom.

Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: *”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.”*

Det är vid två tillfällen i nya testamentet där det står att Jesus blev förvånad. Det är här och vid det tillfället när han besökte sin hemstad och folk inte ville tro på honom, det står: *”Och han förvånade sig över att de inte ville tro.”*

Mark 6:6

Nu förundrar sig Jesus över att den romerske officeren ägde en så stark tro.

Och till officeren sade Jesus: *”Gå. Du trodde och det skall ske.”* Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Officeren blev bönhörd av Jesus.

Han är ett föredöme för oss människor. Vi får vända oss till Jesus med våra böner om hjälp. Herren Jesus gör än i dag under bland oss människor. Han gör vad människor inte förmår.

Syftet från Jesu sida med undren är att människor ska komma till tro på honom. Lita på honom som frälsaren. Så manifesteras Guds handlande mitt ibland oss.