

Jungfru Marie Bebådelsedag Jes 7:10-14
Västerslättskyrkan 22 mars 2015

Achas som nämns i dagens gammaltestamentliga text var kung i Juda 734-715 f kr. Under sin regeringstid gjorde han ett antal misstag genom att sluta förbund med olika grannländers kungar. Själv blev han alltid förloraren. Han vände också sitt hjärta till de kananeeiska gudarna. Han lät till och med offra sin egen son till avguden Molok. Det står om honom: *”mer än alla de som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så, att han väckte Herrens, Israels Guds, vrede”* 1Kon 16;33

Gud sände till honom profeterna Jeremia och Jesaja för att försöka få honom att omvända sig till Herren och lyssna till Herrens ord.

Gud ger honom i dagens textavsnitt ett generöst erbjudande: *”Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.”*

Gud hade till reds tecken både i dödsriket och uppe i höjden. Men Achas ville inte. Achas svarade: *”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.”*

Varför?

Var det så att Achas ville värja sig för Guds närhet? Ville han fortsätta att leva i sin otro?

Under alla förhållanden sa han nej till Gud, han ville inte se tecknet som Gud hade till reds för honom.

Men Gud lämnar honom inte där.

”Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.”

Jesaja ser profetiskt hur den unga kvinnan eller ”ha almah” som det egentligen står och som betyder jungfrun hur hon är havande och skall föda en son.

Matteus citerar Jes 7:14 med utgångspunkt från den grekiska översättningen septuaginta och skriver: *Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).* Matt 1:23

Matteus låter löftet till Achas syfta på Jesus och hans födelse. Jesus har blivit ett tydligt tecken för hela mänskligheten. För ingen annan på denna jord har blivit född av en jungfru. Alla evangelier talar om Jesu födelse som helt unik.

I Lukasevangeliet talas det om Ängeln Gabriel, som kom till Maria med detta ofattbara budskap:

”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Inte undra på att Maria sade till ängeln: *”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”* Men ängeln svarade henne: *”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.* Luk 1:31-35

I Matteusevangeliet kommer ängeln till Josef som hade märkt att Maria, som han var trolovad med, var gravid och talar till honom och säger: *Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge*

honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Matt 1:20-21

Också Johannes talar om Jesu inkarnation, att han kom till denna värld på ett helt unikt sätt:

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Joh 1:1,14

Vi firar i glädje denna dag att Jesus, Guds Son har blivit människa, gått igenom alla stadier i en människas liv, allt ifrån att utvecklas i en mammas mage.

Vi gläds över det stora trossteg som Maria tog när hon gav sin kropp i Guds tjänst att föda Guds Son.

Samtidigt tänker vi på Achas som fick detta löfte om sonen som skulle födas och som skulle få namnet Immanu El, 'Gud med oss'.

I Jesu släktregister finns Achas med. Det visar oss att Jesus inte blygs att vara med människor som är skeptiska till tecknet, han har kommit även för ogudaktiga människor för att visa att det finns en Gud som är med oss och vill frälsa oss från våra synder, även vår otros synd.

Efter Jesu död vet vi av Bibelns vittnesbörd att Jesus nedsteg till dödsriket och visade på den seger han vunnit. Där fick Achas se att tecknet vara uppfyllt.

Jungfru Marie Bebdelsedag är en glädjedag i Kristi kyrka, Gud har kommit till oss människor. Han har funnits vid vår sida från livets början. Han finns med oss intill slutet, Gud är med oss.

Vi får alla ta emot Guds gåva, Jesus Kristus, till oss.
Med honom kan vi vara trygga i liv och död.
Med honom får vi vara förlåtna och upprättade.
Med honom har vi en framtid och ett hopp.