

9 e tref Matt 25:14-30
Västerslättskyrkan 20150802

Under sitt liv berättade Jesus gång på gång, att han skulle lida, dö och uppstå.

När Jesus i dagens text säger: ”en man skulle resa bort” så syftar han säkert på sig själv och sin himmelsfärd.

I slutet på texten beskriver han också sin återkomst. De första kristna längtade efter den dag då Jesus skulle komma åter. De bad ”*Kom Herre Jesus, Kom*” eller ”*Tillkomme ditt rike*”

Efter sin uppståndelse säger Jesus till sina lärjungar: *Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er.*

Fram till den dag som Jesus kommer åter har hans efterföljare fått det fantastiska uppdraget att fortsätta det arbete som Jesus påbörjat. Bland annat

- att öppna vägar för människor till gemenskap med Gud,
- att ge upprättelse och förlåtelse till förtvivilade människor,
- att ge vidare av Guds omsorg.

I Guds fortsatta arbete här på jorden behöver Gud oss människor.

Vi är behövda i Guds kyrka och församling.

Ibland kanske vi tänker: Men vad ska då jag kunna bidra med?

Bibeln säger oss att redan innan vi var födda, så hade

Gud en tanke med våra liv. Det är ingen slump att vi lever vårt liv här på jorden. Gud har redan utrustat oss med våra specifika egenskaper, som kan användas i Guds rike. Texten talade om att en del hade fått fem talenter en annan två talenter och en tredje en talent. Ordet talent är använt i det svenska ordet talang och det är just det det handlar om. Vi har olika talanger.

För att vara engagerad i församlingen, så är det helt fel om vi tror att vi måste vara som klonade kopior av varandra, Nej, vi får vara oss själva. Inför Gud duger vi precis som vi är, med de förmågor som vi äger.

Vi lär oss mycket av detta, när vi läser hur Paulus beskriver församlingen som Kristi kropp. Där får vi bildligt sett, vara som olika kroppsdelar, med olika funktioner. Där är alla behövda. Ingen kan säga till den andre: *Jag behöver dig inte*. Det finns till och med i hans beskrivning, sådana delar i kroppen som inte är särskilt fina eller sådana som man rent av skäms för, men de är ändå viktiga och får fylla sin funktion. Förenade i denna enda kropp får vi utföra Guds väldiga gärningar.

Förenade med Jesus får vi alla ta emot av Guds gränslösa nåd och förlåtelse, som skänker nytt hopp. Förenade med vår Herre Jesus Kristus har vi blodsgemenskap med varandra och i dag ska denna gemenskap manifesteras mitt ibland oss, när nattvardsbordet dukas, när brödet och vinet delas och

vi får höra orden: Kristi Kropp för dig utgiven, Kristi Blod, för dig utgjutet.

I Guds kyrka och församling behöver vi alltid lära oss vad det innebär att människor ska få vara delaktiga. Kyrkan kan aldrig fungera om inte människor får vara delaktiga i gudstjänster och i det dagliga församlingsarbetet.

Jag vet att det är så lätt att exkludera människor och att tänka att han eller hon inte platsar i våra sammanhang.

Jag vill ge ett personligt exempel.

När jag i en församling hörde talas om att en kvinna nominerats till kyrkorådet, så tänkte jag för mig själv, men vad ska hon ha där att göra och så målades det inom mig alla negativa bilder av henne.

När det första sammanträdet med det nya kyrkorådet gick mot sitt slut, så begär denna kvinna ordet och så berättar hon, att i sin ungdomstid så brukade hon gå till kyrkans ungdomsgrupp och att hon alltsedan dess längtat efter att få göra något för kyrkan.

Jag skämdes där jag satt. Jag som haft sådana tankar om henne.

Sen kom hon steg för steg att låta engagera sig, hon inbjöd grannar och vänner till gudstjänsten, hon gick med i en kaffegrupp, hon blev kyrkvärd, hon gick in som frivilligarbetare i barnverksamheten.

Man ska inte behöva bli kyrkorådsledamot för att kunna få uppgifter i kyrkan.

Vår kyrka och församling måste med andra ord räkna med alla, som med god vilja överhuvudtaget vill engagera sig i vår verksamhet.

Vi behöver många engagerade i olika verksamheter i församlingen men vi behöver också människor som ber till Gud för vår församling, man kan be för våra kyrkvärdar, de som ställer upp i kaffegrupper, för våra präster och alla andra som är anställda eller frivilligt engagerade.

I vår tid behöver vi också samverka, samverka med andra trossamfund, jag tyckte att det var så fint när vi förra söndagen samlades till ekumenisk gudstjänst på Gammlia, där kunde vi få finnas sida vid sida från olika församlingar. Vi får också samverka med andra föreningar och organisationer och med olika arbetsplatser. Vi behöver det för människornas skull.

Kyrkor och församlingsgårdar måste få vara öppna mötesplatser för människor, samtidigt som vi som kyrka måste söka andra mötesplatser. Det innebär inte att vi fördenskull ska göra avkall på vår kristna tro. Jag tror att hela vårt samhälle förväntar sig att vår kyrka står för de kristna värderingarna - och när kyrkan efterfrågas, så är det en kyrka som är trogen den kristna tron.

Vår tro vilar på en fast grund, grunden JESUS. På den grunden får vi bygga våra liv och vår församlingsverksamhet.

Syftet med allt vad vi sysslar med är att hjälpa människor till tro på denne vår Herre, Jesus Kristus, i en gemenskap fylld av omsorg och omtanke.

Att förvalta våra talenter som texten talar om det är att kunna säga till Gud: Se här är jag: sänd mig.