

Jungfru Marie bebådelsedag Mika 5:2-4
Hedlundakyrkan 2013

Hur det gick till när Jesu kom till vår värld har vi hört om i dagens evangelium. Allt detta var redan förbådat i gamla testamentet. Vi hörde ett exempel från profeten Mika, som levde samtidigt som profeten Jesaja, alltså på 700-talet före Kristus.

Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna.

Betlehem i Efrata var den stad där konung David föddes. Därför kallades Betlehem för Davids stad. Den här versen citeras i Matt 2:6 som ett gammaltestamentligt löfte om att Jesus skulle födas. När Jesu motståndare försökte att sätta dit Jesus så framgår att de kände till löfterna om Messias och frågar sig:

”Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?”
Joh 7:42

Själva ortsnamnet Betlehem betyder brödhus. Jesus säger: *Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv* Joh 6:33, och sen hävdar han: *Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva* 6:51

Mika säger att från Betlehem ska han låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden.

Detta stämmer mycket väl med allt vad som sägs om Jesus.

Vid ett tillfälle säger Jesus till judarna:

”Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och glädde sig.” Judarna sade då till Jesus: *”Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.”* Han svarade: *”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”*
Joh 8:56-58

Abraham hade fått löftet att i hans säd ska alla släkter på jorden bli välsignade. Ett löfte som tycktes vara ett tomt löfte när Abraham och Sara gjort allt för att få barn. När allt hopp var ute, så gav Sara sin man förslaget, att skaffa avkomma med tjänsteflickan Hagar och så föddes Ismael.

När Gud senare kom till Abraham och Sara vid Mamres terebintlund i gestalten av tre män, så återupprepade Gud löftet om att Sara skulle föda en son. Mänskligt sett var detta löfte helt orimligt. Sara var 90 år gammal, menstruationerna hade upphört för länge sen och Sara frågade sig om hon skulle upptändas till lusta nu när hon var liksom vissnad och hennes man gammal. Men Gud höll sitt löfte och ett år senare hade de fått löfets son Isak. Isak kom sedan att knytas fast vid löftet att i hans säd ska alla släkter på jorden bli välsignade.

När tiden var inne gick alla gamla testamentets löften om att Gud skulle sända sin Son till vår värld.

I en annan text för denna söndag skriver aposteln om Jesus preexistens. Paulus som själv var en skriftlärd hade helt säkert tolkat Bibelns inledningsord :

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Där ordet רֵאשִׁית inte bara kan översättas till i begynnelsen utan även som genom förstlingen eller genom den förstfödde och syfta på JESUS. Därför skriver Paulus han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom.

Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Kol 1:15-17

Det är Bibelns samlade budskap om Jesus, att han är Gud av evighet, att han var verksam redan i skapelsen, att Guds Son Jesus skulle komma hit till världen och anta människogestalt. Det är just detta som är Jungfru Marie bebådelsedags firningsämne.

Mika uttrycker det så: *Ja, folket skall vara utlämnat till dess hon som skall föda har fött.*

Säkert finns här en anknytning till Jesajaprofetian precis som Matteus uppfattat det, *att detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). Matt 1:22-23*

Redan här ser profeten framför sig jungfrun Maria, Herrens moder.

När Jesus, Guds son, antog människogestalt så blev han verkligen Gud med oss.

I bilden av Guds Messias säger Mika vidare:

Då skall de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, Jesus gör anspråk på att vara den gode herden, han säger: Jag är den gode herden.

Att Gud liknas vid den gode herden uttrycks gång på gång i det gamla testamentet. T ex från psaltaren 23.

Herren är min herde. Jesus menar att han är Gud och den uppgift som Jesus hade fått var just att samla och leda Guds folk, som han säger, jag har också andra får, som inte hör till den här fjällan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Joh 10:16 Slutligen säger Mika: och folket skall bo i trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden.

Det finns en hel del andra gammaltestamentliga profetior som också riktar blicken mot Herrens Messias som evigheternas konung, med ett universellt herravälde.

Daniel skriver: *Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte Dan 3:33*

Och Sakarja skriver:

Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens

ände. Sak 9:10

När ängeln kom till Maria säger han: *Du skall bli havande och föda en son. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron och han skall härska över Jakobs hus för evigt och hans välde skall aldrig ta slut.*

När Jesus står inför Pilatus anklagad av judarna för att han gjort anspråk på att vara kung, så frågade Pilatus:

"Du är alltså kung?" Jesus svarade:

"Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." Jh 18:37

Sedan Jesus blivit korsfäst så låter Pilatus sätta en överskrift över Jesu kors: *Jesus från Nasaret, judarnas konung.* En överskrift som var skriven på Hebreiska, grekiska och latin.

Jesu anspråk på konungslig makt uttrycker han i sina sista ord som han sa innan han lämnade denna vår jord, att han har *all makt i himlen och på jorden.*

Och sen ger han sina lärjungar och kyrkan i alla tider uppdraget *gå ut och gör alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.*

Det handlar om mission. Gud är angelägen om att alla människor runt vår värld ska nås av evangeliet om den räddning som erbjuds genom Jesus Kristus. Där Jesus vill skapa en levande tro i våra hjärtan genom att ta sin boning i oss, precis som det hände den första Jungfru

Marie bebådelsedagen.