

Påskdagen Matt 28:1-20
Västerslättskyrkan 20160327

KRISTUS är uppstånden.

Ja, HAN är sannerligen uppstånden.

De allra första vittnena till Kristi uppståndelse var kvinnor.

Jag tror inte att det var en tillfällighet.

Jag tror att Gud i sitt handlande ville visa kvinnorna att de var värda förtroendet att få vara de första vittnena till Kristi uppståndelse.

Matteus nämner att det var Maria från Magdala och den andra Maria. Vad man kan förstå genom att läsa de andra evangelierna så var det ytterligare några kvinnor som följde med ut till graven.

Där vid graven får de bli vittnen till att den stora stenen som täckte graven var bortrullad.

Den grav som Jesus hade blivit lagd i var uthuggen i berget, liksom en grotta där det fanns en nisch, där Jesu döda kropp lades. För ingången hade man rullat en stor sten, som liknade en gammaldags kvarnsten.

Det står att stenen var förseglad och att vakter fanns på plats, så att ingen skulle kunna göra någon åverkan på graven.

Matteus berättar att det kom en ängel som rullade undan stenen och satte sig på stenen. Det var ett

Guds ingripande. Vakterna blev skräckslagna inför det som hände.

Så får kvinnorna höra ängelns budskap: ”*Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: 'Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.' Nu har jag sagt er detta.*”

Vilket mäktigt budskap! Kvinnorna sökte efter Jesus i graven. Många har farit på pilgrimsresor till Jerusalem för att söka Jesu grav. Men budskapet gäller i alla tider: *Han är inte här, han har uppstått.* Det är påskens stora glädjeämne. Jesus är uppstånden. Jesus har vunnit segern över döden. Han lever. Ängeln sa till kvinnorna: *'Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.'*

Samma sak hade Jesus sagt till sina lärjungar några dagar tidigare när han instiftade nattvarden: *Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen* Matt 26:32

Kvinnorna gör nu precis det som ängeln sagt och beger sig för att möta lärjungarna, för att berätta vad de varit med om. Men på vägen får de ett personligt möte med den uppståndne Jesus. Det står: *Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram,*

grep om hans fötter och hyllade honom. Bibel 2000 har valt att översätta att kvinnorna hyllade honom. I 1917 års bibelöversättning står de att de ”tillbad honom” Det är första gången som det står att Jesus blev tillbedd. När Jesus har fullbordat sitt frälsningsverk för oss människor så är han föremål för tillbedjan.

Jesus bekräftar uppdraget till kvinnorna som de redan hört ängeln säga *”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”*

Här kallar Jesus sina lärjungar för ”bröder”. I och med Jesu lidande, död och uppståndelse, så är Jesus vår broder. Vi får komma in i den innersta gemenskapen med Jesus. När vi läser apostlarnas skrifter så benämns de kristna som ”bröder”. Ett ord som kan föra tankarna lite fel, att det endast skulle gälla män. Men vi vet ju av bibeln att så är det inte, det står ju t ex *Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus Gal 3:27* Därför har den nya provöversättningen av Bibeln konsekvent skrivit ”bröder och systrar”.

För oss alla är Jesus vår broder. Han är vår store bror som gått i döden för oss alla. Han är den som i sin död och uppståndelse testamenterat liv och salighet till oss. Himlaporten är helt öppnad för oss genom Jesus.

Jesu uppståndelse blev ett problem både för vakterna och översteprästerna och med muta får översteprästerna dessa soldater uppdraget att sprida ryktet om att lärjungarna tagit och rövat bort Jesu döda kropp.

Man kan ställa sig frågan om Jesu lärjungar skulle våga sitt liv för en lögn. Faktum är att alla lärjungar utom Johannes fick lida martyrdöden för sin tro på Jesus.

Det var en stor skara som fick möta den uppståndne och levande Herren Jesus och som kunde vittna om att de sett den uppståndne Jesus.

När Paulus skriver sitt brev till Korinterna så skriver han *”Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig.”*

Det var alltså många som kunde vittna om att Jesus var uppstånden. De hade sett honom. Uppståndelsen vilar alltså på fakta.

Slutet på texten i Matteus handlar egentligen om Jesu himmelfärd fyrtio dagar senare och de sista ord som Jesus sa till sina lärjungar med uppdraget att föra vidare budskapet om Guds rike till nya människor, som de skulle få del i genom dopet och Guds ord.

Vi får ta emot Jesu trösteord att Han är med oss alla dagar till tidens slut. Han som är vår store bror.