

Söndagen före pingst Joh 16:23-33  
Umeå stads kyrka 20160508

Jesus ger oss ett fantastiskt löfte när han säger: *vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.* Löftet säger oss att vi i frimodighet kan be till Gud. Gud älskar när hans barn samtalar med honom i bön. Ibland kan en förälder bli trött och irriterad när barnen pratar, men samtidigt är det väl så att om barnen blir tysta, så blir föräldrarna oroliga och undrar vad som står på. Vår himmelske förälder önskar att vi i bönen samtalar med honom. Aposteln skriver: Bedjen oavslåtligen.

Våra böner kan se lite olika ut.

Ibland ropar vi i nöd till Gud om att han ska hjälpa oss.

Ibland ber vi Gud om att han ska förlåta oss när något gått snett. Det vi gjorde blev kanske fel, det vi sa borde vi inte ha sagt. Ibland tänker vi på sådant som över huvud taget inte borde finnas i vår tankevärd. För allt detta får vi komma i bön till Gud att han i nåd ska förlåta oss. Snart ska vi i vår gudstjänst be Gud om hans förlåtelse.

Ofta behöver vi tacka Gud för hans stora omsorg och kärlek till oss. Ibland glömmer vi att säga vårt tack till Gud. Ibland tappar vi bort den första bokstaven i ordet TACK och kvar blir ordet ACK. Och livet blir bara en bitter klagosång. Men så

plötsligt ser vi hur livet fört oss fel och vi får åter be Gud om förlåtelse och uppleva hur Jesus säger till oss: Du är förlåten. I glädje får vi säga vårt TACK

Vad innebär det att be i Jesu namn?

Det innebär inte att bönen i Jesu namn är en trollformel, så att bara man ber Jesus om något så sim sala bim, så står det där framför en. En del har missbrukat Jesu namn på liknande sätt och bett om guld och gröna skogar, bilar mopeder och annat. Nej att be i Jesu namn är bl a att be i enlighet med Jesu vilja. Precis som han själv lärde oss att be: Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen.

Att be i Jesu namn innebär också att vi ber i gemenskap med Jesus. I bönen får vi vara tillsammans med Jesus och våra bröder och systrar i tron på Jesus

Så fortsätter Jesus att säga: *Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.*

Jesus säger att lärjungarna tidigare inte hade bett i Jesu namn

Första gången vi läser om att Jesus blev tillbedd var efter hans uppståndelse när Maria Magdalena tillbad honom, Likaså efter Kristi himmelsfärd så samlades lärjungarna och några kvinnor liksom Jesu

mor och bröder för att be. Jag tror att det då var en tillbedjan av den uppståndne och himlafarne Jesus.

*Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud.*

Här talar Jesus om pingsten med löftet om hur Gud genom den helige Ande kommer att förklara den djupaste innebörden vem Jesus är och vad Jesus gjort genom att lida, dö och uppstå.

När Petrus på pingstdagen förkunnade evangelium för människor som samlats i Jerusalem då är det en förkunnelse med tydligt fokus på Jesus. Han avslutar sin predikan med att säga: *Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst* Apg 2:36 Resultatet av Petrus predikan blev en mäktig omvändelse. Inte mindre än 3000 personer överlämnade sig till Jesus och lät döpa sig.

Men innan pingst skulle Kristi himmelfärds dag inträffa om det säger Jesus:

*Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.”*

Vi vet att Jesus nu finns vid Faderns högra sida. Han finns där och ber för oss människobarn. Där visar han sin omsorg om oss.

Slutorden i evangeliet är trösterikt när Jesus säger *I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.*

Visst kan vi människor drabbas av prövningar och svårigheter av olika slag.

Lärjungarna blev skingrade åt olika håll när förföljelserna drabbade dem. Alla förutom Johannes fick lida martyrdöd för deras tro på Jesus. Alla fick uppleva att Jesus trofast fanns vid deras sida också i det svåra. Jesu löfte till oss är att han är med oss alla dagar till tidens slut. Och när tiden går mot sitt slut för oss, då har vi en fribiljett till himmelen. För Jesus har betalt priset för oss allesammans.

Glada får vi möta honom som vi här i världen trott på i det hem som han berett för oss.

Ja då är vi verkligen hemma.

Ja då är allting klart, även med de frågor som vi här i tiden funderat och grubblat på.