

Pingstdagen Joh 14:15-21

Västerslättskyrkan 20160515

Pingstdagen vittnar om den helige Ande. Visserligen har den helige Ande funnits i all evighet, ett med Gud.

Det var Guds Ande som i skapelsens morgon svävade över vattnet.

Det var Guds Ande som uppenbarade sig på Sinai berg för Israels barn sju veckor efter påsk, efter det att Israels barn tågat ut från Egypten. Då när Israels barn samlats vid Sinai berg och fick uppleva hur Gud talade ur eldslågorna från det berg som höljt i rök, då var det pingst för Israels barn..

Det var Guds Ande som talade genom de heliga profeterna.

Det var den helige Ande som profeten Elia uppfattade som en stilla susning. 1 Kon 19:12

Det var den helige Ande som sänkte sig ned över Jesus som en duva i samband med hans dop.

Dagens text ingår i Jesu stora avskedstal till sina lärjungar i Johannes 14-17 kapitel. Där talar Jesus direkt till sina lärjungar bland annat om det som ska hända sedan han lämnat dem. Här säger han:

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.

Kärleken till Jesus gör att man inte vill göra det som är synd utan så långt det är möjligt försöka att följa Jesu vilja. För varje gång vi syndar så korsfäster vi Jesus på nytt, så förkunnade också Petrus på pingstdagen, han sa:

Apg 2:36 Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.

Han sa detta till den stora skaran av människor som samlats i Jerusalem för att fira den judiska pingsten. Det var pilgrimer som kommit från hela den då kända världen. Ingen av dessa människor hade varit med om att ropa korsfäst, korsfäst, men

ändå säger Petrus att de hade korsfäst Jesus. Genom våra synder så drivs spikarna in i Jesu, Guds sons händer.

Därför vill en kristen människa inte synda, utan kämpar för att följa Jesu vilja, så långt det bara är möjligt. Men å andra sidan så hamnar vi ohjälpligt att dagligen synda i tankar, ord och gärningar och vi har anledning att ställa oss inför korset och be: Jesus förlåt mig mina synder.

Nog behöver vi en hjälpare i vårt kristna liv, Guds gode Helige Ande. Jesus Guds Son ber Fadern att sända den helige Ande. Observera att här talar Jesus om den heliga treenigheten när han säger:

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.

Först talar Jesus om sig själv som jag, sedan talar han om Fadern och slutligen om en annan hjälpare, sanningens Ande. Jesus kallar den helige Ande för **hjälparen**. Det har han även gjort i andra sammanhang. Han säger

Joh 14:26 Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Och på ett annat ställe säger han:

Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er,

Parallellt med uttrycket hjälparen talar Jesus om sanningens Ande

Joh 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Den helige Ande visar oss på Sanningen. Ni kommer ihåg Jesusordet: *Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.* Den helige Ande visar oss alltid på Jesus. Ska en människa komma till tro på Jesus, så är det genom den helige Ande. Därför kan Jesus säga

Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.

Här i världen är vi kristna verkligen privilegierade över att ha fått lära känna Jesus. Vårt uppdrag är att göra Jesus känd för alla. På pingstdagen kunde var och en oavsett varifrån de hade kommit, höra lärjungarna tala på deras eget språk om Guds väldiga gärningar som skett med Kristus. Det säger oss att evangeliet om Jesus Kristus ska predikas för alla folk.

Sedan säger Jesus:

Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva.

Jesu löfte till sina lärjungar, var detta att han är med oss alla dagar till tidens slut. Det är en stor tröst för oss alla som tror på Jesus. Ja även om det ibland kan kännas mörkt och förtvivlat för en kristen människa, så är det som vi sjunger i en sång:

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus.

Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.

Att få vara förenad med Jesus innebär att vi har gemenskap även med vår himmelske Fader

Aposteln har uttryckt det så här:

Gal 3:26-27 Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Och så tillägger han: *Alla är ni ett i Kristus Jesus.*

Den helige Ande hjälper oss att tro på Jesus.

Genom den helige Ande förenas vi med Gud Fader och Sonen det är att leva ett liv i Guds fullhet.

När Paulus skriver till Efesierna så har han en önskan till församlingen som jag skulle vilja avsluta min predikan med.

*Ef 3:16-20 Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa **genom sin ande**, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka,*