

Domsöndagen Upp 20:11-21:5

Ersmarkskyrkan 20161120

Som utgångspunkt för min predikan vill jag utgå från episteltexten i Uppenbarelseboken.

Uppenbarelseboken innehåller en lång rad av syner som Johannes fick under sin fångenskap på fångelseön Patmos. Han säger att det var *för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull*, som han var fängslad.

Den ena synen följer på den andra. Man kan inte läsa Uppenbarelseboken som om det skulle vara en kronologisk tidsplan för kommande tider. Nej boken är mera som en väv där olika trådar läggs in.

Centralpersonen i boken är alltid Jesus, han som segrat. Ofta kallas han för Lammet. Precis som Johannes döparen sa om Jesus: *Se Guds Lamm som borttager världens synder*. Låt oss gå in i textavsnittet *Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den*

Inte mindre än nio gånger i Uppenbarelseboken ser Johannes honom som sitter på tronen.

I Upp 5:1 läser vi *Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill*.

v 7 *Lammet*, alltså Jesus, *gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen*

v 13 *Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet*.

När det 6:e sigillet bryts sägs det: *göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede*. Upp 6:16

I Upp 7:9-10 får Johannes se en skymt av himmelen *Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet."*

Senare i Upp 7:14-16 står det om dem som finns där hemma i himmelen: *De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra och inte längre törsta*

När vi sedan hör segerjublet i himmelen kan vi läsa: 19:4 *Och de tjugofyra äldste och de fyra varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade: "Amen. Halleluja!"*

Sen har vi vårt textavsnitt, som nämner honom på tronen inte mindre än två gånger.

Upp 20:11 *Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den*

Upp 21:3-5 *Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt."*

Att Gud finns på tronen är ofta omnämnt i både nya och gamla testamentet. Gud är konungarnas konung. Han är upphöjd över allt annat.

Jesus, Guds Son säger att han har all makt i himmelen och på jorden i evigheternas rike.

Nu heter det att *jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem*. Vi vet att hela universum är i rörelse i en oändlig hastighet. Kan det vara så att det beror på att hela universum fruktar Gud. Den vet att himmel och jord ska förgås. Helt annorlunda kan det vara för oss människor, vi kan ofta vara väldigt likgiltiga inför levande Gud. Vi kan leva som om vi inte skulle behöva stå till svars för våra liv. Vi kan utan att det rör oss bryta mot det ena efter det andra av Guds bud och hans heliga vilja. Vi kan leva oförsonade både mot Gud och mot vår medmänniska.

Men nu säger *texten Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar*.

Vi sjunger i en psalm *Gud för dig är allting klart allt det dolda uppenbart*. Gud vet allt om oss. Vi kan inte gömma oss för Gud. Det kunde inte Adam och Eva och det kan inte vi hellre. Salig den människan som kommer fram med sin nakenhet när Gud kallar fram henne och frågar Vad har du gjort? Och så får vi likt Adam och Eva bekänna precis hur vi har det. Inte skylla på någon eller på några olyckliga omständigheter, utan bekänna våra felsteg, vare sig de

är stora eller små. Konung David han fick gå bekännelsens väg. Han som hade tagit till sig sin grannfru medan hennes man var borta och haft sex med henne. Men han nöjde sig inte med det utan fixade så att hennes man skulle dödas i den strid med grannfolken. Så kommer profeten Natan till David och låter honom förstå att han hade syndat. Vägen till att få förlåtelse var inte enkel för David. Han skriver *Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut!*

Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek!

Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka.

Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld.

Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Ps 32:1-5

Men det fanns också en livets bok
Vad är det för bok? Jo det är boken där *var och en har sitt namn skrivet i livets bok hos Lammet som blev slaktat*. Uppenbarelseboken gillar att kalla Jesus för Lammet. Han är offerlammet, som har givit sitt liv för alla våra synder. Han är kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud men själv blev stungen i hälen. Det var det evangeliet som gjorde att Adam och Eva fick tro sina synder vara förlåtna. Det var också det evangeliet de ville förmedla till sina barn. Därför

läser vi om Abel, att han höll sig till Lammets blod i det offer han frambar till Gud.

På den yttersta dagen ska vi alla ställas till svars för vårt liv

Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.

De blev dömda efter sina gärningar.

En gång frågade folket Jesus: *Vad ska vi göra för att utföra Guds verk. Jesus svarade: Detta är Guds verk att ni tror på honom som han har sänt. Joh 6:28-29*

Det vi ska göra är att tro på Jesus.

Här är det väldigt tydligt att vår enda räddning är att vara skriven i livets bok. Jesus är vår enda räddning. Kristus är den som övervunnit döden. Kristus är den som ger evigt liv.

När vi ser ut över vår värld i dag så ser vi mycket av den ondes tyranni. Djävulen och Satan är den som en dag ska mista sin makt. Han har ingen plats i himmelen.

Vilken ljuvlig syn har inte Johannes av den nya tillvaron där Gud ska bli allt i alla

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud,

redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Är det inte efter detta som vi alla längtar efter, att få vara i Guds underbara himmel.

Det här är något vi verkligen kan lita på *dessa ord är trovärdiga och sanna*

Guds ord och löften är något vi kan både leva på, men också dö på. Ska vi få del i Guds himmel så är det av Guds gränslösa nåd. Aposteln skriver: *Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Ef 2:8*

Visst ska vi människor göra allt vi kan för att leva efter Guds vilja. Men det är inte våra goda gärningar som förmår att öppna himmelens port.

Nej det är HAN, Jesus som har öppnat pärleporten så att du och jag ska kunna komma in. Det är en gåva av Gud till oss människor.

Inom oss kan vi verkligen sjunga Min framtidssdag är ljus och lång, i det nya Jerusalem, i fridens stad.