

Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Umeå stads kyrka 20170204

Dagens text förutsätter en del kunskap kring de gammaltestamentliga föreskrifterna som finns i den Tredje Moseboken.

Om exakt en månad den 4 mars så kommer jag att ha en Bibeldag just kring den boken.

När en kvinna i Israel hade fött en pojke, så skulle föräldrarna först av allt låta omskära honom på den 8:onde dagen, efter ytterligare 33 dagar skulle man frambära brännoffer och syndoffer.

Så gjorde också Josef och Maria när de begav sig till Jerusalems tempel och bar fram Jesusbarnet inför Herren, de offrade sina offer, precis som det var lagstadgat. Det normala var att frambära ett lamm, som brännoffer och en turturduva som syndoffer. Men Mose lag visade nåd och tog hänsyn till människors ekonomi. Det står

”Om hon inte har råd att offra ett lamm, skall hon ta två turturduvor eller två andra duvor, en till brännoffer och en till syndoffer, och prästen skall bringa försoning åt henne, så att hon blir ren.” 3 Mos 12:8

Av detta förstår vi att Josef och Maria var fattiga. De hade inte råd till att offra mer än två turturduvor.

Jesus föddes alltså in i en fattig familj. Han har delat de villkor som den större delen av världens befolkning lever i.

Det heter om Jesus att han *”avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss”*

Han blev fattig för att vi skulle kunna bli rika.

Textens ord *”det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren”*, det går tillbaka till händelserna i Egypten, när den sista plågan drabbade hela Egypten. Då Gud dödade allt förstfött i Egypten, men räddade Israels förstfödda genom ett lamms död och blod. Jag vet inte om ni kommer ihåg den berättelsen. Det var då som man tog av lammets blod och strök på dörrposterna. När sedan dödens ängel såg blodets tecken på dörrposterna, så gick han förbi det hemmet, den äldste sonen blev räddad. Samtidigt som Herren räddade Israels förstfödda från döden, så avskilde Herren dem till tjänst åt sig. Han räddade dem inte för att de skulle leva för sig själva eller leva i synden, utan för att de skulle tjäna Herren med kropp och själ, de skulle bli hans präster. Under ökenvandringen gjorde Herren ett byte mellan de förstfödda och leviterna. De förstfödda skulle slippa att tjänstgöra i tabernaklet och leviterna blev i stället insatta i tjänsten. Det fanns då 22.000 leviter. Dessa tog Herren i stället för lika många förstfödda. Men de förstföddas antal var 273 mer än leviternas. Enligt Guds förordning skulle dessa lösas med fem siklar silver var. 4 Mos 3:47

Från den dagen måste varje förstfödd pojke lösas med fem siklar silver från plikten att tjäna i tabernaklet. Det var denna lösepenning som nu Josef och Maria skulle erlägga för Jesus.

Jesus skulle komma att tjänstgöra i ett tempel som inte var gjort av händer för att där lägga fram ett evigt offer, inte av kalvars och bockars blod, inte hellre med två duvors blod, utan det var med sitt eget blod som han skulle försona världens alla synder. Det var det som Symeon hade väntat på.

”Den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias.”

Nu när Jesus bärs in i templet så tar han det lilla Jesusbarnet i famnen och säger:

”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.”

Symeon hade fått se världens frälsare, han hade till och med fått ta Jesus till sig. Han hade fått möta den som säger *”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”* Jh 8:12

Jesus gav Symeon en grundtrygghet i livet, så att han till och med kunde möta döden, Han visste nu att han skulle få gå hem till det himmelska hemmet i frid.

Och Symeon välsignade dem och sade till Maria: *”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”*

Symeon uppenbarar på ett profetiskt sätt för Josef och Maria vad Jesus skulle utföra. En del skulle ta anstöt av Jesus, medan andra skulle få uppleva den upprättelse i livet som bara Jesus kan ge. När Jesus lyfter av syndens börda från en människa och ger en nystart i livet. Grunden för denna upprättelse ligger i det syndoffer Jesus skulle erlagga i sitt lidande och död på korset. När han hänger där på det mellersta korset, så står Maria där under korset och ser sin son, genom hennes själ går liksom ett svärd av den smärta som endast en mor kan kännas vid inför ett barns död.

Änkan Hanna som fanns i templet och som levde ett liv i bön och fasta, när hon får se Jesusbarnet så står det klart för henne

att här är världens frälsare, som människor väntat på. Med egna ögon hade hon nu fått se honom och hon tackar och prisar Herren.

Vi får tillsammans med Hanna tacka och prisa Gud för att Jesus kommit. och liksom henne berätta för andra om den befrielse som Jesus skänker.