

1 e Fastan Mark 1:12-13
Västerslättkyrkan 20170305

Markus skriver väldigt kortfattat om hur Jesus under fyrtio dagar sattes på prov i öknen av Satan, så är det också när han skriver om Jesu dop.

Vi ska lägga märke till att det var Anden som drev honom ut i öknen, det var densamme helige Ande som sänkte sig ned över Jesus när Jesus döptes och rösten från himmelen proklamerade: *"Du är min älskade son, du är min utvalde."*

Vid Jesu dop så invigdes Jesus till det verk som Jesus skulle utföra. Herren hade utvalt honom till att vara världens frälsare. Ensam skulle han gå in i den uppgiften. Ensam skulle han ta upp kampen mot Satan. Det är därför som det betonas gång på gång i Bibeln att Jesus är unik. Det är han som är vägen, sanningen och livet och att ingen kan komma till Fadern utom genom honom.

Jesus var den ende som kunde möta ondskan och uppfylla Guds vilja och ge sitt liv till lösen för de andra.

I Jesaja 11 kan vi läsa om Guds löfte om Jesu ankomst:

*En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,*

kunskapens och gudsfruktans ande.

Jesus är rotskottet från Jishajs avhuggna stam. Jishajs var Davids pappa. Jesus brukade också kallas för Davids Son, så var det när Jesus red i Jerusalem den sista gången när folk utropade *"Hosianna Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn"*. Ordet "rotskott" heter på hebreiska "neser". Ordet för platsen Nasaret har samma ordstam. Matteus såg detta som en profetia fram emot Jesus, därför skriver han: *Jesus bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.* Matt 2:23

Denne Jesus var enligt Jesaja fylld av Herrens Ande, den Ande som sänkte sig ned över honom när han döptes och som också drev honom ut i öknen.

Att Jesus skulle leva bland de vilda djuren beskrivs även i den fortsatta texten i Jesaja 11

*Då skall vargen bo med lammet,
pantern ligga vid killingens sida.
Kalv och lejon går i bet
och en liten pojke vallar dem.*

*Kon och björnen betar tillsammans,
deras ungar ligger sida vid sida.
Lejonet äter hö som oxen.*

*Spädbarnet leker vid ormens håla,
ett barn sticker handen i kobrans bo.
Ingenstans på mitt heliga berg
skall ske något ont eller vrångt,
ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,*

liksom havet är fyllt av vatten.

Detta är en bild för det fredsrike som Jesus skulle grunda. Ett rike som erbjuder trygghet. Inte ens de vilda djuren kunde skada honom som det står:

Han som levde bland de vilda djuren.

Där i öknen blev Jesus satt på prov av Satan.

En grundtanke i Nya testamentet är att Jesus blev frestad i allt, därför kan han också hjälpa oss människor när vi utsätts för frestelser eller prövningar. Jesus kan verkligen känna för oss människor när vi anfäktas av Satan.

De andra evangelierna lär oss att Jesus inte lät sig luras av Satan under de fyrtio dagar som han vistades i öknen, nej han föll inte i synd. Därför kan också Jesus hjälpa oss människor när vi hamnar i prövningens stund eller när vi utsätts för frestelser.

Jesus har övervunnit öknens prövningar.

När vi ber Herrens bön, så ber vi om Jesu hjälp i frestelsens stund: ”Inled oss inte i frestelse”, eller när vi hamnar i prövningen stund: ”Utsätt oss inte för prövning”

Textavsnittet säger oss att ”änglarna betjänade honom”.

I prövningens stund fanns också Guds änglar hos Jesus. Så är det också för oss, Guds änglar finns vid vår sida när vi utsätts för det svåra.

Ibland upplever vi det så konkret och tydligt att vi bara utbrister: Nu har jag haft änglavakt eller när man

upplever att en människa som kommer liksom i det rätta ögonblicket för att hjälpa, så kanske man säger ”du är en ängel”.

Huvudbudskapet i dagens text är att i prövningens stund så finns Jesus med oss, han som själv utsatts för prövningar. Han finns där för att ge oss sin hjälp och kraft. Han var ensam i prövningens stund. Vi är aldrig ensamma, Jesus är med oss med Guds stora änglaskara.

Då kan vi känna oss trygga. Inget kan skada oss.

Vi får redan här och nu ha vårt medborgarskap i himmelen, i Guds fridsrike. Vad som än händer i våra liv så får vi höra samman med JESUS.