

2 i påsktiden Joh 20:24-31
Västerslättskyrkan 20170423

Det har nu gått en vecka sedan vi firade påskdagen. Påskdagens händelser hade varit omtumlande för lärjungarna. Det hade börjat med att några kvinnor hade varit ute vid graven redan vid gryningen och upptäckt att den stora stenen som täckte graven var bortrullad och att graven var tom.

Sedan visade sig Jesus som den levande och uppståndne Herren först för Maria Magdalena, senare på dagen för lärjungarna då Jesus kom och fanns mitt ibland dem trots att dörrarna var låsta. Jesus hälsade dem med orden *Frid åt er alla*. Sedan visade han dem sina genomstungna händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren.

Men Tomas hade inte varit med när Jesus kom. Samma afton träffade han de övriga lärjungarna, för det står

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren", men han sade: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."

Tomas brukar vi ibland kalla för Tomas tvivlaren. I de bibliska texterna i Bibeln möter vi honom som den som blir ledd från tvivel till tro.

Förutom den summariska uppräknings av Jesu lärjungar där Tomas namn är omnämnt, så möter vi honom för första gången i Joh 11. Jesus hade talat med sina lärjungar om att deras vän Lasaros sover. När Jesus märker att lärjungarna inte förstod vad han sagt, så säger han helt öppet att Lasaros var död. Jesus sa *jag är glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom.* ” **Tomas**, som kallades *Tvillingen*, sade till de andra lärjungarna: ”*Låt oss gå med för att dö med honom.*”

Jesus diskuterar inte med Tomas om saken, utan han får följa med till Lasaros grav och höra och se vad som skedde där, han får se hur Jesus går fram till graven, som var som en klipphåla uthuggen i berget med en sten för öppningen, han ber att de ska rulla undan stenen och sen får de höra hur Jesus ropar till den döde Lasaros som legat i graven under tre dagar: *Lasaros kom ut*. Så kom han ut insvept i linnebindlar, som om han vore en mumie. Så säger Jesus till sina lärjungar att lösa honom från dödens bindlar. Han som var död hade fått liv igen.

Den andra gången Tomas omnämns är i Joh 14 Jesus hade inför sin död tröstat sina lärjungar med talet om de många boningarna i Faderns hus och att han gick bort för att bereda rum för dem och att han sedan skulle hämta dem hem till sig. Och så tillägger Jesus, jag vill att *ni skall vara där jag är: Och vägen dit jag går, den känner ni.* ” Det är här som *Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"* Tomas kände inom sig att han inte

visste var Jesus skulle bege sig och kände inte hellre till vägen. Den här gången ger Jesus honom ett direkt svar på hans fråga. *Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."*

Den tredje gången som Tomas omnämns är här i Joh 20, som är dagens evangelium.

Lärjungarna hade upplevt hur deras mästare som gjort så mycket gott och hjälpt andra, hur han fångslats, gisslats och avrättats som en förbrytare. Ingen av dem hade räknat med att Jesus skulle uppstå från de döda. På den tredje dagen efter hans död hade Maria Magdalena fått ett personligt möte med Jesus vid den tomma graven.

Lärjungarna blev förvirrade, vi kan läsa: *På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren*

Här berättas det om Tomas
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren", men han sade: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."

Varför Tomas inte var med framgår inte av texterna, men vi kan förstå att han var ytterst skeptisk till vad de andra lärjungarna berättade.

Här ser vi hur Jesus ägnar sig alldeles särskilt till sin lärjunge Tomas

En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla." Därefter sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"

Tomas tvivel är nu helt övervunna *Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud."* Nu stod det klart för honom vem Jesus egentligen var. Han bekänner att Jesus är Gud.

Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror."
Jesu ord till Tomas är ingen förebräelse mot Tomas utan snarare ord till oss i dag. Vi får kallas saliga även om vi inte ser Jesus, som lärjungarna fick göra, men ändå har kommit till tro.

Det är ytterligare vid två tillfällen som Tomas är omnämnd i Bibeln

Vid berättelsen om när Jesus visade sig vid Tiberias sjö räknas han upp bland dem som då var närvarande.

Likaså nämns han bland de lärjungar som efter Kristi himmelfärd hade samlats i en sal i övre våningen i Jerusalem. Vi läser från Apg 1:12ff *Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas*

*Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och **Tomas**, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Nu var Tomas med i den skara som tillbad Jesus som Herre och Gud. Likaså var Jesu bröder med och tillbad Jesus, de bröder som tidigare ifrågasatt Jesus.*

Berättelserna om Tomas visar på hur Tomas leds steg för steg mot tron, de tvivel som han burit på blir övervunna, han hade letts in på den väg som leder till livet

Textens slutord är riktade till oss in i vår tid. *Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.*

Syftet med Bibelns ord och varje predikan, liksom allt vad vi sysslar med i församlingen är att vi ska bli stärkta i vår tro.