

Bönsöndagen Matt 6:5-8
Umeå stads kyrka 20170521

Jag tror att de allra flesta människor på ett eller annat sätt ber till Gud. Det gjorde också Jesus för texten började med orden: *När ni ber.*

När vi ber så finns vi inför Gud. Det är vårt hjärtas samtal med Gud. Det är vårt sätt att kommunicera med Gud

Jag tycker att bönen är så fantastisk. Gud har ständigt tid med oss.

När jag ringer från min telefon, så är det ibland upptaget. Ibland går den ena signalen efter den andra fram, men ingen svarar, kanske det till sist kommer en telefonsvarare som säger något om att ”jag är på tjänsteresa eller på sammanträde” eller att den ska ringa upp senare, men ingen ringer upp.

Så är det inte med Gud, han har alltid tid, han hör vad vi vill tala med honom om. Det står om honom att *Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.* Ps 139:4

När vi ber, så gör vi det inte för att andra ska se hur märkvärdiga vi är, utan vi gör det för att bara få vara inför Gud. Ibland gör vi det i vår ensamhet, när vi är ute och går eller när vi lägger oss i vår säng och drar täcket över oss. Ibland kan vi göra det tillsammans med andra som i dag när vi är samlade till gudstjänst. En gudstjänst innehåller många

böner t ex den bön som Jesus själv har lärt oss, bönen *Vår Fader, du som är i himmelen.* En bön som betts ända sedan Jesus lärde ut den. En bön som beds över hela världen. Vi kommer senare i gudstjänsten att be den bönen tillsammans.

Våra böner till Gud kan vara ganska olika.

Om jag har blivit sjuk eller har en vän som blivit sjuk, så kanske jag ber till Gud om att Gud ska komma med sin hjälpande hand, så att jag eller den jag ber för ska kunna bli frisk.

När jag gick i skolan och skulle ha ett prov, så kom jag ihåg att jag bad till Gud att han skulle komma med sin hjälp, så att allt skulle gå bra.

Egentligen kan man i sin bön be till Gud om allt.

Salomo som vi hörde om i den gammaltestamentliga texten han bad inte om att få ett långt liv eller rikedomar eller att hans fiender skulle dö, utan han bad Gud om att få visheten att kunna skilja mellan rätt och fel. Den bönen gillade Gud.

I bönen svarar Gud oss människor på tre olika sätt. Ibland kommer ett svar på vår bön som en klar blixtn från himmelen. Så var det när Elia blev utmanad av Baalsprofeterna om vilken Gud som var den rätte Guden. De hade kommit överens om att de skulle bygga upp var sitt altare och att de sedan skulle be

till sin Gud, att han skulle sända eld från himmelen över altaret.

Den Gud som var den levande guden skulle höra bönen och sända eld. Först ut var Baalsprofeterna och de bad hela dagen, de skrek i sina böner allt högre och till slut tog de knivar och ristade sig över bröstet, så att blodet rann, men inget hände.

När det blev Elias tur så tog han tolv stenar och lät bygga ett altare, lade på ved och en styckad tjur. Sen grävde han ett dike runt altaret och lät hälla vatten över altaret, ja så mycket vatten att det fyllde hela diket. Sen bad han *”Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig.”* 1 Kon 18 36-37
Då kom en Herrens eld ned ifrån himmelen och förtärde allt som fanns på altaret och allt vatten, som fanns i diket bara förångades. Det var ett omedelbart bönesvar.

Men det är inte alltid som Gud svarar så. Ibland får vi vänta, för Guds tid är inte ännu inne.

Eller att Gud helt enkelt säger nej. Det kanske inte är så bra om Gud skulle ge oss det vi ber om. Det kanske blir mig själv eller andra till skada.

Eller att Gud har en annan mening i det som händer. Så var det för Paulus som bett till Gud gång på gång att han skulle bli frisk från det som plågade hans kropp. Till slut säger Gud till honom: *Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.* 2 Kor 12:9
Bönen är en fantastisk gåva från Gud till oss människor. Det heter att Gud tycker så mycket om våra böner, att han liksom samlar dem i böneskålar av renaste guld. Det är naturligtvis en bild som säger oss hur mycket Gud gillar att vi ber till honom. Inför Gud är våra böner dyrbara.

Guds folk i alla tider är ett folk som går bedjande fram.

När jag ringer mina telefonsamtal så kostar det, antingen kommer det en räkning efteråt, eller får jag lov att betala på förhand.

När vi i bönen pratar med Gud, så kostar det ingenting, det är alldeles gratis.

På väggen hos en vän till mig hängde en bonad med en tänkvärd text:

Sluta aldrig önska, sluta aldrig be,
sluta aldrig hoppas, under kan ju ske.

Låt oss nu bekänna vår tro till den Gud som hör våra böner