

Pingstdagen Joh 7:37-39
Västerslättskyrkan 20170604

Vi känner Gud som Fader, Son och Helig Ande. Det var i det namnet vi en gång blev döpta. Då fick vi rätten att vara Guds barn. Då fick vi det stora löftet från Gud att han skulle vara med oss genom hela vårt liv.

I dag ska vi särskilt tala om Gud som den Helige Ande.

I skapelseberättelsen läser vi att Guds Ande svävade över vattnet.

I Gamla Testamentet så ges löftena om att Gud skulle sända sin Son, Herrens Messias. Men där finns också löftena att Gud skulle sända den helige Ande. Även om Gud alltid variot Fader, Son och helig Ande. Samtidigt anar vi att den treenige Guden finns där. Redan när Gud i skapelseberättelsen ska skapa människan så står det.

Gud sade: *”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.”* 1 Mos 1:26 Den ende Guden talar under orden vi, vår och oss.

I första Moseboken 18 heter det *att Herren visade sig för Abraham i Mamres lund*. När man läser denna text så uppenbarar sig Herren Gud både som en och som tre män. Det är en text som ikonmålare älskat att avbilda och här i Västerslättskyrkan har vi en ikon med just det motivet. Den texten talar till mig som att

Gud uppenbarade sig för Abraham som Fader, Son och Ande,

I Jes 6 ropar seraferna *Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet*. Det är ett rop till den trefaldigt helige Herren Gud. Detta förstärks sedan när Gud kallar Jesaja med orden: *”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?”*. Det är den treenige Guden som kallar Jesaja.

I 4 Mos 6:22 ff läser vi ord vi känner igen: *Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.*

Vi läser varje söndag denna välsignelse som är så gammal. Tre gånger uttalar Herren sin välsignelse. Jag förstår det som att det är den treenige Gudens namn som vi får ta emot välsignelse från Gud.

Den Helige Andes tid blev utlovad i hela Bibeln. Herren lovar genom profeten Joel 2:28 ff. *Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla.*

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande.

Efter Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelfärd blir den Helige Ande utgjuten över de lärjungar som var församlade i bön. Detta skedde helt i enlighet med Jesu ord. Nu börjar en ny tid i Kristi kyrka.

Missionens tid när lärjungarna i Andens kraft gick ut med Jesu budskap. Den Helige Ande gjorde Jesus tydlig. Den Helige Ande visar på Jesu fullbordade gärning, att han lidit dött och uppstått. Så fick de ösa ur frälsningens källor. Det sinar inte i frälsningens källor, utan de strömmar ständigt fram med ny nåd och ny förlåtelse. Frälsningens källa finns bland oss än i dag. Även om den bland många är okänd eller bortglömd. En uppgift den helige Ande har är att i kyrkan genom Bibelns ord, bönen, nattvarden och församlingens gemenskap hjälpa människor att finna frälsningens källa och tro.

Ett bevis på att den Helige Ande verkar hos en människa är att hon vill tro på Jesus och frågar efter syndernas förlåtelse.

Ett bevis på att den Helige Ande finns här i världen är alla de kyrkor som sträcker sina torn mot höjden. De pekar med sina torn mot den himlafarne Jesus,

frälsaren som ber för oss. Och med sina kyrkklockor kallar de människor att komma. Det gör också alla bönhusen i byarna, de finns där som vittnen av fäderna som bad och arbetade för att människor skulle vinnas för Gud.

Jesus säger: Är någon törstig så kom till mig.

O vad jag längtar efter att se människor törsta efter Jesus. För jag vet ju att det viktigaste för oss människor är att vi lever med Jesus, av hans förlåtelse. Frälsningens källa är inte långt ifrån oss, den finns här. Frälsningens källa är öppen för alla.

Gud, den Helige Ande vill hjälpa dig och mig att i tro ösa ur frälsningens källa, helt fritt och för intet. Att vi verkligen ska tro, att vi av nåd ska få tro att vi får vara Guds älskade barn, som Jesu förlåtit allt med sitt dyra och rena blod.