

22 e tref 2 Petr 1:2-8 Utkast
Ramsta 20171112

Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Så inledde ofta prästerna sina predikningar förr i tiden.

Så inleder också Petrus sitt brev med denna fantastiska hälsning till kristna, då på hans tid, men också till oss kristna i vår tid: *Nåd och frid åt er.* Den hälsningen förekommer både i Petrus och i Paulus brev och verkar ha varit allmänt förekommande i den första kristna tiden.

Själva ordet nåd använder vi väl inte så ofta. För fången som sitter fängslad och vill bli fri så är däremot ordet väldigt viktigt. Hen kan nämligen ansöka om nåd för att få sitt straff förkortat för att bli fri.

Själva ordet kommer från det latinska ordet gratia som betyder gratis.

Nu närmar vi oss ordets verkliga betydelse. Kyrkan har ett fantastiskt budskap till människor i alla tider, att vi har en nådig Gud, som alldeles gratis vill ge oss det som Jesus har gjort för oss. Ni kanske kommer ihåg när Jesus står inför Pilatus och anklagelserna haglar emot honom. Då var Jesus tyst, han tog på sig alla anklagelser för sådant som vi gjort. Förbrytaren Barabbas som satt fängslad och väntade på sin dödsdom han blev fri, medan Jesus fick gå lidandets

och dödens väg. Barabbas fick en påtaglig erfarenhet av vad nåd innebar.

Paulus skriver att ”av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det”. Ef 2:8

Han som hängde på korset vid Jesu sida fick också ta emot nåd från Jesus när han ber: *Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade:*

”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.” Luk 23:43

Det är samma slag av nåd, som vi som kristna får ta emot när Jesus befriar oss från synd, skuld och skam. Det är som vi sjunger i sången att *här ett saligt byte sker: du tar vår skuld, din frid du ger.*

Så har vi kommit till det andra ordet ”frid”
Nåd och frid åt er.

När Jesus efter sin uppståndelse från de döda kommer till sina rädda lärjungar som låst in sig i ett rum på övervåningen i Jerusalem, så är det första som Jesus säger åt dem: *Frid åt er alla.* Jesus visar tydligt varför de skulle få äga Jesu frid, för det står: *Sedan visade han dem sina händer och sin sida*”. Så kunde de se sårmärkena i hans händer och hans sida. Det var grunden till att de kunde få äga frid med Gud. Ordet för frid kan också översättas till fred.

I Jesu död på korset så har Jesus skapat fred med Gud. Som människor behöver vi fyllas av den frid och fred som Jesus vunnit för oss. Paulus skriver: *Jesus är vår frid.* Ef 2:14 *Vi har frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus* Rom 5:1

Guds frid är också en gåva från Gud till oss.

Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.

Jag har under mer än 50 år läst Bibeln. Det märkliga är att jag aldrig upplever mig bli färdig med den boken. Det finns alltid mer att få ta emot. Bibeln är som en källa som aldrig någonsin sinar. Den flödar fram med ständigt friskt och härligt livets vatten.

Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss.

Lägg märke till ordet *skänkt* oss. Jesus skänker oss liv, inte bara här utan ett liv som sträcker sig bortom döden.

Det är som det heter i Joh 17:3 *Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.*

Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.

Visst är det ett fantastiskt löfte av Gud. Vi skall bli delaktiga av gudomlig natur. Det skedde redan i dopets stund, när vi blev förenade med Jesus. Det är därför vi kallas KRISTNA, vi hör samman med Jesus Kristus. I Gal 3:27-28 kan vi läsa: *Är ni döpta in i*

Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna
I dopet får vi bli Guds barn oavsett etnicitet, oavsett om vi är rika eller fattiga, oavsett vilket kön vi har. Gud är verkligen en jämlik Gud som tar emot oss alla. Du som är döpt ska veta att du är ett Guds barn, du hör ihop med Gud alla dagar intill tidens ände.

Avslutningen av texten är en lång uppmaning till oss kristna att låta vår tro få konsekvenser.

Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte överksam utan bär frukt.

Denna avslutning på texten kan också vara en biktspegel där vi får ställa oss själva i Guds ljus och fråga oss hur det är ställt i mitt kristna liv.

Hur har jag det ställt med min tro?

Var hämtar jag styrkan?

Var söker jag min kunskap?

Hur är det med min självbehärskning?

Hur uthållig är jag?

Hur är det med min gudsfruktan?

Vilken omtanke har jag om mina medmänniskor?

Hur är det fatt med min kärlek till andra? Om de första kristna sas det: Se hur de älskar varandra.

Om du känner dig missmodig över dig själv och dina misslyckanden eller att du tycker att du inte kan leva upp till dina krav på dig själv. Så får vi vända oss till dopets Gud och söka oss till Guds nåd. Det uppdrag Jesus gett sin kyrka är att förkunna en full förlåtelse. Du är förlåten av honom som bar alla dina fel och brister i sin kropp upp till det mellersta korset. Där blev dina synder överkorsade för att du skulle få vara en glad, fri och benådad kristen.

Till Guds förlåtelse får vi återvända ideligen och veta att Gud inte bara förlåter oss sju gånger ,utan sju gånger 70, vilket betyder att Gud förlåter och upprättar oss oändligt. Åter och åter igen, utan något slut.

När Gud förlåter oss så för han bort våra synder så långt som öster är ifrån väster.

Vi får vara fullkomligt fria, befriade Guds barn.

Som sådana får vi bekänna vår tro till en nådig och kärleksfull Gud.