

2 i påsktiden Joh 21:1-14

Backens kyrka 20180408

I dag är temat påskens vittnen. Den första som bevittnade Jesu uppståndelse var Maria från Magdala tidigt på påskdagens morgon.

Därefter på påskdagens afton uppenbarade han sig enligt Johannesevangeliet för första gången för lärjungarna, det står: *"På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: "Frid åt er alla." Joh 20:19*

Sedan legitimerade sig Jesus genom att han visade dem sina händer och sin sida. De kunde se sårmärkena i händerna och sidan efter korsfästelsen. När lärjungarna såg Herren blev de glada. Vid detta tillfälle var inte Tomas med. När de andra lärjungarna sade till honom: *"Vi har sett Herren",* sade han: *"Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte."*

Den andra gången som Jesus visade sig för lärjungarna var en vecka senare, motsvarande idag, det står: *En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla." Joh 20:26* Sen ägnar sig Jesus speciellt åt den tvivlande Tomas. Han sade till Tomas: *"Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"* Då svarade Tomas: *"Min Herre och min Gud."*

Dagens text handlar om när Jesus för tredje gången uppenbarar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Det hela började med att Petrus och sex andra lärjungar beger sig ut för att fiska på Genesarets sjö eller Tiberias sjö, som den ibland kallas eftersom staden Tiberias ligger vid stranden av Genesarets sjö.

Petrus och flera av lärjungarna hade varit fiskare tidigare. Som erfarna fiskare kände de till Genesarets fiskevatten, men det heter att den natten fick de inget.

Man kan förstå den besvikelse som lärjungarna kände efter en lång natts hårt arbete utan att ha fått en enda fisk.

När de kom mot land ser de Jesus som står där, men de kände inte igen honom.

Likadant hade det varit för Emmausvandrarerna, när Jesus vandrade vid deras sida och utlade skrifterna om att Messias måste lida och dö *"Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom."* Luk 24:16

Jesus frågar dem om de fått någon fisk. När de erkänner sitt misslyckade fiskafänge säger Jesus: *"Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni."* De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in nätet för all fisken.

Inför detta enorma under bekänner Johannes: **"Det är Herren!"**

I den första kristna kyrkan kom detta att bli den första trosbekännelsen **"Jesus är Herre."**

Paulus skriver i Filipperbrevet: *"Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att **Jesus Kristus är herre**, Gud fadern till ära."* Fil 2:10-11

Överväldigad av detta under ville Petrus omedelbart träffa Jesus, så han kastar sig i vattnet och tar sig i land. Där möter han sin mästare som gjort i ordning en eld. Där fanns nystekt fisk och bröd.

När sedan fångsten dras i land och de räknar samman fisken så var det inte mindre än 153 fiskar.

Varför är Johannes så noga att ange detta exakta tal?

När man läser Johannestexter och i synnerhet

Uppenbarelseboken, så vet vi att sifferuppgifter spelar en stor roll för honom.

Teologer har funderat på vad 153 ska betyda.

153 stycken är möjligen ett symboliskt uttryck för att alla folk skulle nås av den kristna förkunnelsen. Eftersom man på den tiden endast kände till att det fanns 153 olika fiskarter.

När Jesus för första gången träffade Petrus och Andreas och kallade dem till lärjungar, så sa Jesus till dem: *”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”*, Matt 4:19

Efter uppståndelsen får också lärjungarna uppdraget att bedriva missionsverksamhet över hela världen.

De nät som kyrkan ska använda sig av är evangeliets ord.

Det är också en tröst att läsa att fast det var så många fiskar i nätet, så gick nätet inte sönder. Evangeliets ord är slitstarkt och håller i alla tider och när Herrens kyrka troget använder sig av Guds ord, då ger det riklig fångst, när människor blir fångslade av Jesus. Det märkliga är att när människor blir fångslade av Jesus så blir de fria.

Befriade från synd och skuld, frigjorda till att leva som Guds barn med frid i hjärta och sinne. För Jesus har gjort dem fria i sin förlåtelse och genom sin gränslösa nåd.

En annan tolkning av talet 153 är att talvärdet för det grekiska ordet ”kyrios estin”, som betyder ”Det är Herren”, om man ger det grekiska alfabetets första bokstav talvärdet 1, den andra bokstaven talvärdet 2 osv, så blir slutsumman 153.

Guds ord ger oss ofta flera möjligheter till tolkningar.

Guds ords källa är oändligt djup. Den är fylld av vishet.

När lärjungarna är samlade så heter det ”Jesus gick fram och tog brödet och gav dem”

Det påminner oss om vad som hände när Jesus instiftade nattvarden. Jesus är livets bröd, som kommit ned från himmelen för att ge världen liv.

Men han gav dem också fisk. På grekiska heter fisk ”ΙΧΘΥΣ” och som på latin skrevs Ichtys.



ICHTHYS är en förkortning som användes av den tidiga kristendomen som en trosbekännelse.

Det uttolkades då: I(Iesus) CH (Christus) TH(Theus=Gud) Y (Yios=Son) S (Soter=räddare)

ICHTHYS användes alltså som ett kodord för Kristus under förföljelsen av de kristna i romerska riket. Ofta inramas bokstäverna av en fisk. Om man besöker katakomberna i Rom, så kan man se fiskens tecken avbildat på väggar som en bekännelse till Jesus.

Påskens vittnen var alltså först några kvinnor, sedan lärjungarna som fick möta honom som uppstånden och levande under flera tillfällen under de fyrtio dagarna fram till Kristi himmelfärds dag.

Paulus skriver att det vid ett tillfälle så var det inte mindre än fem hundra män som fick möta Jesus som uppstånden och levande.

Det fanns alltså oerhört många vittnen till Jesu uppståndelse. Vittnen som dessutom var beredda att lida martyrdöd för sin övertygelse om att Jesus verkligen uppstått.

Det centrala i vår kristna tro är just detta att Kristus dog på korset för våra synder och att han uppstod från de döda.

Jesus har öppnat en väg för oss människor från död till liv. Därför har vi ett framtidshopp. Tryggt kan vi se fram emot det eviga livet i Guds himmel.

Vi får också i dag med frimodighet bekänna vad Gud gjort genom Fadern, Sonen och den helige Ande.